

Veemarkt



Waarom toch al die hondjes in deze kerk?

De heilige Dominicus leefde ongeveer 800 jaar geleden. Hij stichtte de orde der Predikheren, later (naar hem) 'dominicanen' genoemd. Met zijn katholieke kloosterorde wilde hij het woord van God overal en aan iedereen vertellen (= preken).

Op een dag vertelde Dominicus' moeder dat zij, voor zij zwanger werd, droomde dat zij het leven zou schenken aan een kleine hond met witte vlekken en met een vlamende toorts in de muil waarmee hij de hele wereld in brand scheen te steken. Toen Dominicus dit later hoorde zei hij: "Ik zal zijn zoals dat hondje, en de wereld in vuur en vlam zetten. Niet letterlijk echter, maar wel door het uitdragen van het woord van God."

Daarombeeldt men de heilige Dominicus veelal af met een hondje dat een brandende fakkelt in zijn muil heeft.

Omdat dit gebouw vroeger de kloosterkerk van de dominicanen in Antwerpen was, staat Dominicus hier verschillende kerken afgebeeld, dikwijls met het hondje, maar soms staat het hondje ook alleen.

Wij dagen de kinderen uit in de kerk op zoek te gaan naar de afbeeldingen op de foto's. Zij zullen de hulp van hun begeleider(s) wel eens kunnen gebruiken. Vertel hen dan ook bovenstaand verhaal.

Veel dank voor jullie interesse en succes met de zoektocht!

Op de keerzijde van dit blad vinden jullie een plannetje van de kerk met daarop de plaatsen waar je op zoek moet. Deze zijn genummerd van 1 tot en met 10.

Daarrond staan 10 foto's van afbeeldingen van hondjes.

Het is de bedoeling om in het vakje naast de foto het nummer van de plaats te schrijven waar jullie deze afbeelding gevonden hebben.

Klaar? Geef dan het ingevulde blad aan de mensen van de balie achteraan in de kerk.

Veel succes!