



## **7 januari 2024**

# **(Openbaring van de Heer)**

Dries Ghesquiere o.p.

Lieve mensen,

We spreken van koningen, van wijzen, van vreemdelingen. Huidskleur: blank, geel, zwart verwijzen naar Europa, Azië en Afrika. Vreemdelingen, heidenen maken bekend aan de notabelen dat de beloofde Messias, de Redder is geboren. De Wijzen uit het oosten horen niet tot het joodse volk, maar ook aan hen openbaart de Heer zich, want Hij openbaart zich aan alle volkeren Dat wijst op een almachtige God, maar de werkelijkheid is geen oppermachtige vorst, maar een kwetsbaar, machteloos kind.

In de eerste lezing is Hij de Zon die de duisternis verdrijft. Vandaar is Hij nu de Ster die alleen zichtbaar is voor wie ze wil zien. Ze straalt nochtans over alle volkeren, want God heeft vertrouwen in alle mensen, en aan allen wijst Hij de weg, maar slechts weinigen willen zijn licht en zijn ster zien, en de weg gaan die Hij belicht. Koning Herodes, de hogepriesters en de Schriftgeleerden denken er zelfs niet aan naar die Bethlehem te trekken om het pasgeboren koningskind te aanbidden.

Gods licht van liefde en vrede dat duisternis overwint hoeven zij niet. Hoe kwetsbaar God de Heer is, zien we nog meer op het einde van het evangelie, wanneer de Wijzen ‘in een droom van Godswege gewaarschuwd worden niet naar Herodes terug te keren, maar langs een andere weg naar hun land te vertrekken.’ Herodes wil het goddelijk Kind niet vereren, maar vermoorden. Wijzen hebben ook geschenken mee:

Geschenken zijn tekens van geloof en respect. Goud wijst op het koningschap van Jezus, wierook op zijn rol als profeet van de Blijde Boodschap, en mirre is de voorbode van de zalvende olie bij zijn dood, die uitmondt in zijn verrijzenis.

Mirre: is welriekend gomhars dat gebruikt wordt als remedie tegen infectieziekten. Mirre aanbieden aan iemand is: moge je leven bewaard blijven voor pijn, ziekte en lijden. Wierook is vreugde brengen aan al wie je ontmoet. Met Goud zeg je: ontdek je eigen waarde, je kostbaarheid en je rijkdom. De Wijzen worden dus geleid door de ster van Gods licht.

Dit verhaal blijft ons boeien omdat het, zonder dat we het beseffen, ons eigen leven en het leven van iedere mens vertelt. Zou dat niet het kostbaarste zijn dat we elkaar met Nieuwjaar kunnen schenken? Dan zijn we voor elkaar als mirre en spannen we ons in om elkaars pijn te verzachten, elkaars lijden mee te dragen, elkaars ziekte mee op te vangen. We zijn voor elkaar als wierook, we delen elkaar vreugde mee, we zoeken in elkaar Gods aangezicht en leren in het licht daarvan te leven. We zijn voor elkaar als goud, we zien elkaar zoals God een mens ziet, we zien dat er in ons leven iets is waardoor we tot een koning worden gemaakt.

Hoe vinden we onze ster, elke richting is het om goed te leven. Als je de richting weet kan je de juiste studiekeuze, het juiste werk, de juiste man of vrouw, het juiste huis te vinden. Vinden we ook de weg naar God en naar elkaar. Kijken we niet te veel naar onszelf of vinden we macht en aanzien en rijkdom en geld belangrijker. Nee, lieve mensen, zo gaat het niet. Volg de goede ster die ons het licht doet zien van Gods liefde en van mensenliefde. Ik wens u toe dat we een goede ster mogen vinden die voor ons wil uitgaan, op onze levens weg, en die ons altijd opnieuw naar Bethlehem voert, naar een eenvoudig huisje, waar we het Kind zullen vinden.

Ik hoop dat we, zoals de Wijzen, op onze knieën hulde zullen brengen aan dat Kind, en dat we het onze geschenken zullen aanbieden: de wierook van ons geloof, de mirre van onze hoop en het goud van onze liefde. De liefde die Hij ons heeft voorgeleefd. Amen.

## Slotgedachte

Ontvlamd in de levende vlam van de Liefde zing ik van warmte en licht  
Ontvlamd in de levende vlam van de Liefde is er in duisternis zicht  
Ontvlamd in de levende vlam van de Liefde worden alle kleine vuurtjes  
tot één groot snoer van Goddelijk Licht