



12 mei 2024 **(7^{de} zondag van het jaar)**

Kiran Joy o.p.

“Opdat zij één mogen zijn”

Vandaag is de preek misschien een beetje als een déjà vu voor sommigen van jullie. Mijn preek stond vorige week al op onze website en misschien hebben sommigen van jullie hem al gelezen. Dus als het voelt alsof je dit al eerder hebt gehoord, proficiat! je bent al goed op de hoogte.

In het evangelie van vandaag bidt Jezus voor eenheid. Door te bidden voor onze eenheid, erkent Jezus ook de grenzen en verschillen die ons verdelen. De lijst van grenzen waar we tegenaan lopen, lijkt eindeloos te zijn. Verdeeldheid strekt zich uit binnen onze families, kerken en naties.

Deze verdeeldheid bestaat niet alleen daarbuiten in de wereld, maar in de eerste plaats bestaat zij in onszelf. Grenzen en verschillen gaan niet over problemen. Het gaat over echte mensen, met namen, levens, zorgen en behoeften. Dit vergeten we soms, omdat het gemakkelijker is om, met een probleem om te gaan dan met een echte persoon.

Of we het nu toegeven of niet, de grenzen die we stellen en handhaven worden meestal zo gesteld dat ze ons bevoordelen; dat we ons goed voelen, dat we het gevoel hebben dat we gezien en erkend worden, en dat

we goedgekeurd en aanvaard worden. Als ik wil winnen, moet er iemand verliezen, als ik erbij wil horen, moet er iemand buitengesloten worden.

We gaan vaak om, met de grenzen en verschillen die ons verdelen, door overeenkomsten, convenanten, verdragen of wetgeving te maken, die bepalen hoe we met elkaar zullen omgaan en hoe we ons zullen gedragen te midden van onze verschillen. Maar dat is niet het gebed van Jezus. Hij vraagt van ons nog meer.

Hij bidt voor onze eenheid. Jezus bidt niet voor onze verdraagzaamheid, onze omgang met elkaar, of dat we gewoon aardig zijn voor elkaar. Eenheid gaat niet over het elimineren van verschillen. Het gaat om liefde. Liefde is het enige dat ooit de verdeeldheid kan overwinnen; Zoals apostel Johannes zegt in de tweede lezing van vandaag “als wij elkaar liefhebben woont God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.” Als we kiezen voor liefde boven haat, liefde boven vooroordelen en liefde boven onverschilligheid, worden we levende getuigen van de transformerende kracht van Gods liefde.

Veel te lang hebben we met elkaar omgegaan via onze grenzen, verschillen en verdeeldheid. Je kunt zien waar dat toe geleid heeft. Je hoeft alleen maar naar de wereld te kijken, de krant te lezen of naar het nieuws te kijken.

Vandaag zijn wij degenen die geroepen zijn om Jezus' gebed om eenheid te beantwoorden. We beantwoorden zijn gebed elke keer als we kiezen hoe we liefhebben, wie we liefhebben, waar we liefhebben. Het is tijd dat we Jezus' gebed beantwoorden en in liefde met elkaar omgaan. Laten we ernaar streven de grenzen te onderscheiden die op onze liefde wachten. Amen.