

17 oktober 2021
(29e Zondag door het jaar)

*Wie onder u groot wil worden
moet dienaar van u zijn*

Het is u misschien al opgevallen dat uitdrukkingen die met *dienstbaarheid* te maken hebben vaak over plicht gaan, of over, macht, of geld!

We hebben het over militaire dienst, openbare dienst, klantendienst, dienst na verkoop, dienst inbegrepen...

Dienst wordt gezien als een soort plicht die vervuld moet worden, iets waarvoor betaald moet worden, een opgelegde taak, tegen betaling. Alsof service altijd *berekend* is... Alsof dienst een "win win" relatie impliceert. Een relatie waar altijd iets terug verwacht wordt...

De ene dienst is de andere waard !

Dit is wat de vraag van Jakobus en Johannes typeert.

Zij zien Jezus met de ogen van hun machtswellust, als een nuttige Messias die vaardigheden zou geven.

Zij instrumentaliseren God. Kortom, zij hebben het beeld van een beschermende God, die verondersteld wordt te beantwoorden aan hun verwachtingen, aan hun gebeden, aan hun vragen...

De Griekse tekst is sterk: "Wij willen dat jullie doen *wat wij vragen*".

En toch, is het enige gebed niet te zeggen, "Uw wil geschiede"?

Jakobus en Johannes willen de controle over hun leven houden!

Ze zijn niet in een houding van dienstbaarheid. In plaats daarvan willen zij God *in dienst* stellen van hun ambitie. Jezus, daarentegen, wil dat er een volledige, radicale verandering in hen plaatsvindt. Dienstbaar zijn volgens het Evangelie is *niet* berekenend, vergeldingszuchtig of in verwachting van iets. In een gewone relatie "verwacht" men vaak iets: resultaat, winst, erkenning. Integendeel, zichzelf in de positie van echt dienst en zichzelf dienaar plaatsen *is niets terug verwachten*.

Een dienaar zijn is vrij zijn. En niet de dankbaarheid van anderen nodig hebben om te bestaan.

Echte dienst verwacht niets terug, zelfs geen bedankje!

Echt dienstbaarheid —zoals Christus ons heeft getoond— is geen plaats voor sociale erkenning.

Dienst is geen wapen om genegenheid te vergaren, maar het is een taal voor het geven van genegenheid.

Dienst is geen middel tot erkenning, maar een manier om dankbaarheid te tonen en te geven en om in iedereen het beeld van Christus te herkennen.

Dienst is werkelijk een manier om te stijgen, om te groeien!

Laten we het Evangelie niet laten zeggen wat het niet zegt!

We worden niet uitgenodigd om ons *klein* te maken, om onszelf naar beneden te halen, om onszelf te verpletteren.

Jezus nodigt ons uit om te groeien: “wie onder u **groot** wil worden!” zegt hij.

Om groot te zijn in de zin van het evangelie, moet je dit verlangen om je leven te beheersen achter je laten...

Groot zijn in de zin van het Evangelie is het ontdekken van pure dankbaarheid, ontdekken dat ons leven ons niet toebehoort.

Om dit te doen, moeten wij “ons doopsel” krijgen, zegt Jezus. Het doopsel ontvangen is overgaan van de dood **in** (of **naar** het leven). Sterven aan jezelf —jouw *ego*— om herboren te worden in de ander, en in God ! Gedoopt worden is de nieuwe mens aantrekken, met het witte mantel van dienstbaarheid... en er niets voor terug verwachten!

Laten we ons vandaag ontdoen van onze gewoonte om ons leven te willen beheersen

Laten we ons eindelijk ontdoen

van dit verlangen om ons lot te controleren.

En laten we ons leven offeren aan de dienstbaarheid van God. Amen.