

31 oktober 2021
(31e zondag door het jaar B)

Lieve mensen,

In de eerste lezing zegt Mozes tegen het Israëliische volk: Volg de voorschriften en de geboden na. Doe het en wees toch maar een beetje bang van God. 'De geboden moet je strikt naleven', zegt Mozes, maar wat zijn die geboden?

Dat vraagt een schriftgeleerde aan Jezus. Meer specifiek vraagt hij: 'Wat is het allereerste gebod?' En Jezus antwoordt: 'Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. En het tweede is: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.'

Jezus zegt het duidelijk: niet God vrezen maar Hem tenvolle beminnen. God is liefde. Hem vrezen. Nee! Wel van Hem houden, zoals Hij van ons houdt. 'Bemin God bovenal, en uw naaste gelijk uzelf': dat is dus het eerste en voor Jezus zelfs het enige gebod. Wetten zijn er al genoeg. Bij Joden 613 geboden en verboden die de joodse wet voorschrijft. Overal in de wereld wetten allerlei: bijvoorbeeld verkeersregels, schoolreglementen, staatswetten, verenigingsreglementen, sportwetten ... en we kunnen blijven opsommen.

En ook opdracht vandaag: mondkmasker dragen. Opnieuw miljoenen wetten zijn er! Inderdaad maar er is ook het ene gebod van Jezus: 'Bemin God bovenal en uw naaste gelijk uzelf.' Dit gebod leert ons niet alleen dat God liefde is. Elke christen weet dat ook. Houden we niet van onze naasten, dan kunnen we ook niet van God houden. Iedere christen met inzet is het waard om bemind te worden. Motivatie en inzet doet wonderen bij een christen daar hij zeer dicht bij God aanleunt. Een gelovige christen zet zich totaal in om een wereldwijde geest van menselijke verbondenheid te schapen. Die verbondenheid zien we vandaag duidelijk in het evangelie. Alzo kunnen mensen ineens ook totaal anders reageren.

Lieve mensen, er gebeurt iets heel merkwaardigs in het evangelie. Schriftgeleerden en farizeeën zijn veelal tegen Jezus. Ze zijn kwaad op Hem. En ze willen zijn weg niet volgen. En toch vandaag is er een schriftgeleerde

die Hem vol respect anders benadert: 'Meester', en prijst Hem om zijn antwoord. Jezus zegt hierop iets heel belangrijks tegen de schriftgeleerde.: 'Gij staat niet ver af van het Koninkrijk van God'.

Daarmee is duidelijk wat het Koninkrijk Gods inhoudt: geen rijk van goddelijke macht en heerschappij, maar een rijk waarin dat ene gebod van Jezus nageleefd wordt: een rijk van liefde voor God, voor jezelf en voor je naaste. Dat, en niets anders, is het Koninkrijk van God: een rijk van liefde en vrede op aarde. Laten we ons daarvoor inzetten. We kunnen er alleen maar gelukkiger door worden. Liefde en geloof kan je niet uitleggen. Geloof en Bemin. Amen