

*12 december 2021*  
*(3de zondag van de Advent, jaar C)*

Lieve mensen, 'Wat moeten wij doen?'

Vele mensen, ook tollenaars - dus belastingambtenaren - en zelfs soldaten, vragen aan Johannes de Doper : 'Wat moeten wij doen?'

Johannes zegt tegen niemand dat hij of zij van beroep moet veranderen. Doe wat ge moet doen: eerlijk zijn, respect hebben voor je medemensen, wees tevreden met wat je bezit, deel met anderen.

'Wat moeten wij doen?' is ook een vraag aan ons. En om goed te zijn, hoef je niet van beroep veranderen. Het is veel beter dat je je levenswijze verandert.

Johannes de Doper is toch wel een speciaal iemand, hij kan mensen begeisteren, hij kan mensen raken. Inderdaad, een fascinerende profeet. Hij verkondigt heel sterk het komen van het Rijk Gods. Machthebbers wijst hij terecht.

Geef je leven een andere wending. Verscherp je inzet voor gerechtigheid. 'Wees eerlijk en tevreden met wat je bezit, heb respect voor je medemensen, misbruik je macht niet, deel met anderen'. Droom van een wereld waar mensen samen op weg kunnen gaan, waar liefde is en waar ruimte is voor geloof. Johannes spoort iedereen aan om te veranderen. Hij weet het wel.

Zo eenvoudig is dat niet maar er komt iemand die sterker is dan hij. Hij zal dopen met de Heilige Geest en 'met vuur'. Die Heilige Geest zal ons kracht geven. En dan komt een wereld zoals Johannes die voorhoudt. Een wereld dus van liefde, vrede en gerechtigheid. Ook Jezus werd geraakt door de woorden en de levensstijl van Johannes. Jezus liet zich onderdompelen in het water van de Jordaan en tijdens zijn doop klonk een stem: "Dit is mijn veelgeliefde Zoon, luistert naar Hem."

Lieve mensen, wij zijn nu in de Advent. Tijd van bezinning, tijd om steun te geven aan andere mensen. Dat doet Welzijnszorg. En Welzijnszorg is zorgen voor het welzijn van anderen. Dit jaar gaat de aandacht uit naar de onleefbaarheid van vreselijk veel woningen. Veel mensen zijn arm en kunnen geen goede woning betalen, ook in ons rijke Vlaanderen. Armoede is er. Voor

die vele armen precies zet Welzijnszorg zich in, zodat ook zij ten minste een leefbare woning zouden hebben.

Ik vermoed toch dat de meesten onder ons een leefbare woning hebben. Een vriend van mij gaf mij een voorbeeld. Een Afrikaan met twee grote en twee kleine kinderen woonde in een huis. De huiseigenaar wou niet verder verhuren en zo kwam het gezin op straat. Een gepast huis vinden is een ware lijdensweg. Gelukkig zijn er mensen die hen op weg halen om een gepaste woning te vinden. Dat doen vrijwilligers van Welzijnszorg.

Lieve mensen, het is écht onaanvaardbaar dat dit ook bij ons gebeurt. Mensen die in huizen wonen zonder verwarming, zonder elektriciteit in huis met kapotte daken, echt een krotwoning. Door de coronacrisis wordt die veelheid alleen maar erger, niet alleen bij ons, maar overal. Wereldwijd worden vooral de armen getroffen door de gevolgen van de pandemie, waardoor het aantal mensen dat echt doodarm is de voorbije twee jaar met miljoenen is toegenomen. Welzijnszorg doet heel veel.

Bouw mee aan een droom van een wereld voor alle mensen. Een wereld zoals God die bij zijn schepping echt heeft gedroomd. Laten wij in deze adventsperiode openstaan om – middenin het geraas van al die andere stemmen – die zachte, vriendelijke stem te horen en die tot ons te laten doordringen. “Je bent geliefd, in jou stel ik mijn welbehagen.”  
Amen.