



16 januari 2022 (2de zondag door het jaar C)

Dries Ghesquiere, o.p.

Lieve mensen, Bruiloft van Kana. Een gekend verhaal.

Jezus kennen ze ondertussen al. Hij heeft al getoond wie Hij is en Hij heeft reeds vele mensen gevraagd om anders te gaan leven. Hij en zijn leerlingen zijn uitgenodigd op een bruiloft in Kana. Ik vermoed dat er serieus gevierd is met genoeg wijn en allerlei gerechten. Ze zijn goed aan het feesten en zijn moeder Maria merkt dat de wijn op is. Jezus kwam de derde dag langs. Geen wonder dat de wijn opraaakte. Zijn moeder wil dat gezelligheid blijft en ze zegt tegen hare Zoon: de wijn is op. Reactie van Jezus is niet zo vriendelijk. Hij zegt: 'Vrouw, is dat soms uw zaak? Mijn uur is nog niet gekomen.' Maar Maria, zijn moeder kent hare zoon en ze zegt tegen de bedienden: 'Doe maar wat Hij zal zeggen.' En wat gebeurt er: water wordt wijn. Jezus heeft een wonder verricht. Dit teken, dit wijnwonder kan op verschillende manieren bekeken worden. Er zijn talloze aspecten aan. De belangrijkste: wij hebben er zelf – en wel nú ! – deel aan!

Het betreft onszelf want het gaat in wezen over wat aan ons vandaag gebeurt. Wij zijn ook mensen van deze tijd. We zijn door Jezus uitgenodigd voor deze Eucharistieviering – het Bruiloftsmaal van het Lam – En we zijn er ook. We weten het allemaal: op een bruiloft wordt er gevierd. Wat past hierbij: het mens-zijn en vreugde. Jezus en Maria zijn ook bruiloftsgasten. Ongelofelijk: het wonder van de zeshonderd liter water die in wijn veranderen. Zes kruiken! Mooie teksten heb ik hierover gevonden. Ze klinken zo.

De eerste kruik bevatte wijn vol blijdschap, om ieder kindje dat geboren werd, om ieder doopsel dat men vierde, om iedere naam die werd gegeven.

De tweede kruik bevatte wijn geperst uit vele druiven. Maar druiven persen is soms zwaar. Het was de wijn van zorgen en verdriet, maar de liefde maakte het lijden vruchtbaar.

De derde kruik bevatte de wijn van gastvrijheid. Alle kinderen en kleinkinderen waren welkom thuis met hun vreugden, vragen en zorgen. Ieder weet hoe goed dat doet, hoe rijk je dan bent.

De vierde kruik bevatte de wijn van vergeving en verzoening. Van ouders die mild zijn voor hun kinderen, hen aanvaarden zoals ze zijn, hen altijd weer nieuwe kansen geven.

De vijfde kruik bevatte wijn van stilte en van bidden, van danken en erkennen dat het God is die draagt, dat het God is die samenhoudt.

De zesde kruik bevatte de onbekende wijn, de wijn die nog niemand proefde, de wijn die bewaard wordt voor al de dagen die God nog zal schenken.

Een mooi verhaal waar Jezus zich duidelijk bekend maakt en waar Maria reageert als een goede moeder omdat ze hare Zoon echt begrijpt. Dat mondt uit in zes vaten fonkelende wijn, het symbool van Gods mateloze gaven van liefde, vrede en vreugde. Zoals altijd moeten wij ons afvragen waar wij staan in het verhaal. Helpen wij mensen in nood, ook als dat vreemdelingen of immigranten zijn? Is ons geloof in Jezus even sterk als dat van Maria? Een geloof dat ons zozeer kan sterken als ook onze vaten leeg zijn.

Onze vaten van vrede en vreugde, Onze vaten van goedheid en menslievendheid, Onze vaten van nederigheid en naastenliefde. En ook onze vaten van moedeloosheid en teleurstelling, van ziekte en ellende, van allerlei problemen waar ook: in onze thuissituatie, op ons werk, eigenlijk overal, want problemen kunnen op de meest onverwachte plaatsen en tijden voorkomen. Geeft ons geloof ons dan kracht? 'Doe maar wat Hij zal zeggen', zegt Maria tegen de bedienden, en dat zegt ze ook tegen ons.

Bij ons geloof, bij ons christen – zijn vergeten we heel vaak onze blijdschap. Bekeert u toch en gelooft in de Blijde Boodschap. Ons vol vreugde tot de Heer keren, want Hij is de vreugde zelf in persoon, de vreugde komen brengen die niet vergaat. Hijzelf is de beste alles bepalende nieuwe wijn die al het dorre, alle water 'omschept' 'omvormt tot wijn voor het feest van het eeuwig leven. Jezus houdt van Feest. Je zou ook kunnen zeggen: van die Kana wijn drinken wij nog steeds want de Heer levert deze aan en Hij houdt het op peil en kwaliteit in en doorheen elke eucharistieviering. Amen.