



30 januari 2022 Sint-Paulus Bekering

Dries Ghesquiere o.p.

Lieve mensen,

Ons leven neemt soms een totaal andere wending aan in de loop der jaren. Onverwachte gebeurtenissen, onverwachte ontmoeting. Plots leef je in een totaal andere wereld. Je stelt vragen aan jezelf. Ben ik op de juiste plaats? Zal ik het gewoon worden? Wat met mijn familie, mijn vrienden? Zal het voor mij niet té ver zijn en zullen zij mij nog komen bezoeken? Allerlei vragen.

En toch is die andere wereld iets voor mij. Mijn geloof wordt erdoor gesterkt en ik krijg als het ware vleugels. Lieve mensen, ik denk dat je mijn woorden hebt begrepen. Zo was het ook bij Jeremia. Jeremia is een profeet. God heeft hem als profeet voor de volken aangewezen. Bij de tweede lezing een ander geluid. Het gaat over profetie. Al heb ik de gave van de profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen zou kunnen verzetten. Als ik de liefde niet heb, ben ik niets. Al deel ik al mijn bezit uit, al geef ik mijzelf prijs om mij daarop te kunnen beroemen. Als ik de liefde niet heb, helpt het mij niets.

Liefdevol zijn voor elkaar is heel belangrijk in ons leven. Het evangelieverhaal vertelt ons ook iets speciaals want er is een sterke tegenstelling in het verhaal. Begin en einde is totaal anders.

Begin: Ze betuigden Hem allemaal hun bijval en verbaasden zich over de woorden van genade.

Einde: de hele synagoge ziedend van woede; ze sprongen op, sleurden Hem de stad uit en dreven Hem tot aan de rand van de berg waarop hun stad was gebouwd, om Hem in de afgrond te storten.

Jeremia is een profeet. Jezus noemen ze ook profeet. Zowel Jeremia als Jezus krijgen het niet gemakkelijk. Ze hebben ook veel tegenstanders. Profeet zijn is duidelijk geen gemakkelijke opgave, zoveel is duidelijk. Eigenlijk werden Jeremia en Jezus om dezelfde reden vervolgd: ze verkondigden een boodschap die het volk niet wilde horen. Het Woord, zijn Woord verkondigen is dus een moeilijke weg want heel vaak is het een boodschap die tegen de stroom oproeit. Het is inderdaad zo als je iets specifiek wilt zeggen, zijn er altijd mensen in de buurt die je op een andere weg willen sturen. Maar zo is het vandaag zeker niet! Profeten zijn zij die bovenal de liefde van God verkondigen want God is liefde, en Hij vraagt aan zijn kinderen dat ze dat ook zouden zijn. Ze zijn immers geschapen naar zijn beeld en gelijkenis.

Liefde zou dus onze levenshouding moeten zijn. Liefde, respect, zorg, begrip en inzet voor onze medemensen en voor de hele schepping, voor de natuur, voor het klimaat, voor het heelal. Liefde zou onze levenshouding moeten zijn.

Maar zo'n liefde is een levenshouding die velen niet aannemen. En wij, nemen wij ze wel aan? Kunnen wij geboeid worden door God, door Jezus? Gaan wij zijn Weg? Of varen wij liever mee met de stroming van deze tijd? Lieve mensen, jullie zijn vandaag hier in onze kerk om te bidden, om te luisteren naar Gods Woord. Doen wij iets met Jezus' woorden?

Ik hoop het van ganser harte, dat jullie écht leven naar Jezus' woorden en daden van liefde, vrede en vreugde Liefde die Hij ook van ons vraagt. Liefde die iedereen een kans geeft. Je mag alles kunnen en alles weten, je mag zo rijk zijn als de zee diep, als je de liefde niet hebt, heb je niets, zegt Paulus, en hij heeft gelijk. Want een leven zonder liefde is een leven zonder anderen, zonder vrienden, zonder medemensen, zonder iemand. Een leven om u dood te vervelen. Laten we dus maar proberen de weg van de liefde te gaan. Laten we in woord en daad proberen profeten te zijn van Gods liefde. Amen.