



15 mei 2022 (5de Zondag van Pasen)

Dries Ghesquiere o.p.

Lieve mensen,

Wat is liefde? Met liefde kan je alle kanten uit. Liefde is je land verdedigen, liefde is hard werken voor de zaak, liefde is je best doen op school. Kijk je naar de tijd vóór Jezus, in het Oude Testament: het eerste gebod over liefde: Ge zult de Heer uw God beminnen, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en al uw vermogens. Kijk je naar de Schriftgeleerden en Farizeeën in de tijd van Jezus, dan zouden zij kunnen zeggen: “Liefde is de Wet onderhouden, liefde is je niet verontreinigen, liefde is ver weg blijven van zondaars.” Liefde is je leven geven voor Christus.

Het lijkt erop dat de opvatting over liefde in veel opzichten cultuur bepaald is. Wat is liefde? Onze emeritus paus Benedictus heeft een encycliek geschreven over de liefde: *Deus caritas est*, over God die liefde is. Paus Franciscus heeft afgelopen maand de Exhortatie gepubliceerd: *Amoris Laetitia*, De Vreugde van de Liefde.

Op één plek in de Bijbel staat die zin: “God is liefde”. Eén keer maar, in de eerste brief van Johannes (1 Joh 4,8), dat is de apostel die zichzelf de naam gaf “de leerling door Christus bemind”. We mogen met de apostel Johannes zeggen: God is liefde. Zo mogen we ook over Jezus zeggen: Jezus Christus is liefde. Maar wat voor liefde is dat dan? Het is de liefde die Hij ons heeft voorgeleefd. Die liefde zien we bij de heiligen, de mannen en vrouwen die

Hem hebben nagevolgd in zijn liefde, bij mannen als Franciscus en Don Bosco, bij vrouwen als Elisabet en Moeder Teresa.

Wij loven God met al zijn heiligen. En vandaag 15 mei worden enkele mannen en vrouwen heilig verklaard. Er zijn dus nieuwe heiligen: de meest bekende onder hen is Charles de Foucauld (1858-1916), militair en bon vivant, die zich bekeert, tot priester wordt gewijd. Hij is jarenlang kluisenaar en leeft in Tamanrasset, in het Hoggar gebergte in de Algerijnse Sahara in het zuiden van Algerije en aldaar gewelddadig om het leven gebracht. Hij woonde bij de Toearegs, leerde hun taal en won hun vertrouwen. Hij was sterk onder de indruk van het geloof en de vroomheid van de moslims. Die oproep tot wereldwijde verbondenheid over de grenzen van culturen, talen en religies heen eindigde hij met een verwijzing naar de droom en het verlangen van Charles de Foucauld: zichzelf een broeder van alle mensen te mogen voelen,

Er is ook deze nieuwe heilige: de Indiase martelaar Devasahayam Pillai (1712-1752), een hooggeplaatste hindoe en gerechtsfunctionaris die werd vervolgd en vermoord omdat hij zich tot het katholicisme had bekeerd.

Een derde heilige een Nederlander: Titus Brandsma (1881-1942), een uit Friesland afkomstige karmeliet en hoogleraar wijsbegeerte en mystiek in Nijmegen. Hij was rector aan de katholieke Universiteit Nijmegen. Zijn verzet tegen het naziregime kwam hem duur te staan: in 1942 werd hij gearresteerd en naar het concentratiekamp Dachau vervoerd. Titus Brandsma hield het slechts enkele weken in het kamp vol; nadat hij ernstig verzwakt op de ziekenboeg van het kamp terechtkwam, bracht een arts hem om het leven met een dodelijke injectie.

Tegelijk met hen worden nog vijf andere zaligen door paus Franciscus tot de heiligenstatus verheven. Die drie bijzondere mensen die vandaag zijn heilig verklaard. Het waren mensen die vertrouwend op God die liefde ook zichtbaar gemaakt hebben door hun gebed en door hun aanwezigheid bij zovele mensen die ze liefdevol hebben bejegend. Onze taak is het om diezelfde liefde waar te maken bij onze medemensen. Een moeilijke opgave misschien maar toch haalbaar.

Liefhebben zoals God, zoals Jezus is een heel moeilijke opdracht, maar eigenlijk voeren we die wellicht vaker uit dan we denken. Ouders die

grenzeloos zorgen voor hun zieke kinderen , voor hun gehandicapt kind, voor hun zieke partner. Een grenzeloze liefde is dat, zoals Jezus, zoals God liefheeft. Maar zijn we in alle omstandigheden in staat lief te hebben zoals Jezus, zoals God liefheeft? We kunnen enkel en alleen maar meebouwen met God, met Jezus aan een wereld van liefde en vrede, want alleen zijn we daar echt niet toe in staat. Lieve mensen, we kunnen alleen maar op God vertrouwen, want zonder Hem brengen we er niets van terecht.

De eerste lezing maakt het ons duidelijk: Paulus en Barnabas trekken bij manier van spreken de halve wereld rond om Jezus' boodschap van liefde en vrede te verkondigen, en dat kunnen ze alleen omdat zij 'aan Gods genade waren toevertrouwd,' zo staat het in de tekst. Laten we ons daarvan bewust zijn: ook wij zijn toevertrouwd aan Gods genade.

Niet alleen wij, maar alle mensen, dus ook mensen van wie we dat niet direct verwachten. Want ook tegen hen zegt God de Heer: 'Zie, Ik maak alles nieuw.' En wie weet, misschien zullen ze ooit naar Hem luisteren, en mee bouwen aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want voor God is niets onmogelijk.

Liefde is je leven geven voor Christus.
God is liefde. Vreugde van de Liefde.