



22 mei 2022
(6de Zondag van Pasen)

Francis Akkara o.p.

Laat uw hart niet verontrust of bang zijn.

Beste vrienden,

Niet zo lang geleden zag ik op Netflix een prachtige film die gemaakt was rond het leven van Maria Magdalena. Het was een film om de misvattingen weg te nemen die rond Maria Magdalena bestonden, waarbij ze vooral werd aangezien als een prostituee. Wat mij echter het meest trof aan Maria Magdalena was de uitbeelding van iemand die Jezus het dichtst kende. Zij had een mysterieuze nieuwsgierigheid die in haar altijd hoop op Jezus wekte. Er is een moment waarop de discipelen plannen maken om Jezus bij zijn intocht in Jeruzalem tot koning uit te roepen en het heersende koninkrijk uit te dagen. Maar als Maria daarvan hoort, confronteert ze de discipelen met de boodschap : “Ik volg Hem en wil en geen soldaat in een oorlog worden”. Maria werd afgebeeld als iemand die verlangde te weten wie Jezus inderdaad was, ook al vond zij het heel moeilijk om het plan van Jezus te begrijpen. Deze nieuwsgierigheid bracht haar ertoe Jezus nooit te verlaten, wat haar ook te wachten stond, in afwachting van de hoop, niet wetende waar die toe leidt, maar waarvan zij zeker was dat die bedoeld was om liefde te leren. Deze nieuwsgierigheid in de hoop op een toekomst

hielp haar Jezus van nabij te kennen, zelfs meer dan de leerlingen van Jezus zelf, wat ertoe leidde dat zij een van de eersten van de leerlingen werd die de opgestane Jezus zag en bekend werd als de apostel der apostelen.

Ik weet dat de lezing van vandaag niets te maken heeft met Maria Magdalena, maar misschien is het een gevolg van de interessante lezing die we afgelopen woensdag daarover hadden in het Studium Generale. Hoe dan ook, toen ik vandaag het evangelie doornam, leek het hele hoofdstuk te wijzen op een verandering die Jezus in de wereld zou gaan brengen. Hij wilde dat zijn discipelen voorbereid zouden zijn op deze verandering, ook al lijkt het misschien te gaan op een manier die wij niet verwacht hadden. Deze oproep, waarin hij spreekt over de komst van de heilige Geest en vrede aanbiedt die de wereld niet kan geven, en een oproep doet om niet bang te zijn wanneer het allemaal gebeurt, wees op een verandering die de conventies van de samenleving op dat moment niet begrepen. Maar het was een oproep om zijn hart te kennen en het verschil dat hij in deze wereld en in ons tot stand wil brengen. Maria was in staat om de kern van zijn boodschap te zien, zijn woord, dat liefde was. Het was niet om de macht omver te werpen of wraak te nemen voor de onderdrukking waarmee men geconfronteerd werd. Zij kon de diepere betekenis zien door haar nieuwsgierigheid, die haar hielp nooit de hoop te verliezen. Deze nieuwsgierigheid hielp haar door de moeilijke stadia van verandering heen, toen Jezus door Zijn dood aan het kruis hing; hoewel zij het niet begreep, wist zij dat het voor een groter plan was.

Hoop vasthouden met nieuwsgierigheid om te weten wat het plan van God is, kan ook ons helpen bij de onverwachte veranderingen die we in ons leven meemaken. Jezus heeft in het evangelie van vandaag geprobeerd ons te laten beseffen welke verandering er in zijn tijd zou komen en heeft de mensen om Hem heen voorbereid om er klaar voor te zijn. Op dezelfde manier daagt dit evangelie ons op onze kleine manieren uit om voorbereid te zijn op de veranderingen die in onze tijd op ons kunnen afkomen. We zijn vaak zo gewend aan de routine van ons dagelijks leven dat we de dynamiek die verandering in ons leven kan brengen niet zien. Dat wij deze

verandering niet aanvaarden, kan verschillende oorzaken hebben; het kan te maken hebben met de onzekerheden die wij in ons leven hebben, omdat de angst bestaat dat ik, als ik aan deze verandering toegeef, opnieuw met onaangename ervaringen te maken zal krijgen. Daarom is het beter om het te laten zoals het is.

Zoals u allen weet, kom ik bijvoorbeeld uit een cultuur die totaal verschilt van de uwe, en er waren bepaalde ideeën die ik zeer moeilijk te aanvaarden vond. Ik zou kunnen blijven waar ik ben zonder me om deze veranderingen om me heen te storen als ik dat wilde. Ik probeer de onaangenaamheden te verzwijgen, zodat ik niet geconfronteerd zal worden wanneer ik dergelijke vragen kom stellen of onderzoeken. Maar ik weet dat als ik uw cultuur wil leren kennen en u beter wil begrijpen, ik verder moet gaan dan deze onaangenaamheden en deze vragen onder ogen moet zien en alles met nieuwsgierigheid moet bekijken, in de hoop op een bepaald moment in de toekomst het plan van God in dit alles te zien. Het is mij nu misschien niet duidelijk, maar ik geloof dat deze nieuwsgierigheid mij kneedt tot iets voor de toekomst. Deze nieuwsgierigheid met hoop opent een dynamische beweging die ons helpt de kern van onze roeping en betekenis te zien. Dit kan beangstigend zijn, maar het is noodzakelijk, en wetende dat deze verandering ons angst kan aanjagen, troost Jezus ons verder door te zeggen: **"Laat uw hart niet verontrust of bevreesd zijn."** We moeten ons laten leiden door de Heilige Geest, en dat kan alleen als we die nieuwsgierige hoop hebben op wat Jezus ons heeft ingegeven, ondanks dat we het nu niet kunnen zien. Het is een onaangename ervaring, maar we kunnen blij zijn een deel van Jezus en een deel van onszelf te kennen dat we niet durfden te onderzoeken. Wanneer we met deze nieuwsgierigheid verder gaan, zullen zelfs de moeilijkste taken een avontuur zijn, waar er wat ook moge komen, we zullen weten dat het uiteindelijk een oproep tot liefde is die nooit kan uitdoven. Amen.