



29 mei 2022 (7e zondag van Pasen)

Didier Croonenberghs o.p.

Over een paar dagen vieren we Pinksteren. Het feest van de vrijheid van Gods kinderen. Het mysterie van Pasen op zijn hoogtepunt... dat eenheid in verscheidenheid biedt. De Paastijd is een dooptijd... De viering van vandaag wordt bijzonder... in het hart ervan —na de geloofsbelijdenis en vóór de eucharistie— zullen we Amaury dopen. Moge zijn doop ons herinneren aan de beloften van ons doopsel... En omdat we allemaal innerlijk verdeeld zijn, laten we om Gods barmhartigheid vragen.

Preek

Dit buitengewone gebed van Jezus, dat we zojuist gehoord hebben, vindt plaats vóór zijn arrestatie. En wat doet Jezus? Hij zoekt niet om zichzelf te verdedigen, maar om anderen te verdedigen! Hij bidt voor ons. Zijn waarheid is onze eenheid.

Er is iets opvallends in dit afscheidsgebed, waarvan we slechts een klein fragment gehoord hebben: Jezus spreekt allereerst over waarheid. Hij zegt: “Wijd hen in met uw waarheid” (17:17). Dan spreekt hij rechtstreeks over eenheid. “opdat zij één zijn zoals Wij één zijn.” Het ene gaat niet zonder het andere... Waarheid en eenheid gaan altijd samen!

In feite heeft onze westerse wereld een paradoxale relatie met waarheid en eenheid. We zien voortdurend mensen die verlangen dat

de hele waarheid verteld wordt. En toch, als we spreken over Waarheid met een hoofdletter "W", is er een soort angst, omdat we weten dat in haar naam het gruwelijkste wordt begaan.

Wat eenheid betreft, onze wereld verwacht het vaak met eenvormigheid. Waar iedereen op dezelfde manier zou moeten denken...

Onze wereld houdt ervan te kiezen. Eenheid of waarheid. En toch, zo laat Jezus ons in zijn gebed zien, gaan eenheid en waarheid samen! Het probleem is dat er in onze cultuur —en in onze kerk— mensen zijn die strijden voor de waarheid, ten koste van de eenheid... En er zijn er die strijden voor eenheid —controle, misschien?— ten koste van iemands waarheid...

Zijn er niet juiste waarheden die ons verdelen?

Zijn er geen mensen die zich alleen verenigen om te heersen?

Hoe dan de twee samen te brengen? Hoe brengen we eenheid en waarheid samen? Eenvoudig als we beginnen met de *waarheid over onszelf* te maken en een *innerlijke eenheid* ontdekken...

We hebben allemaal eenheid nodig. Want we zijn gefragmenteerde wezens. Uit elkaar gerukt. We doen wat we niet willen en we willen niet altijd wat we wel willen. We zijn allemaal enigszins verscheurd tussen ons geloof en de realiteit van ons leven, tussen onze verlangens en onze gedachten, tussen onze gedachten en onze woorden, tussen onze woorden en onze daden, tussen onze daden en onze beloften, tussen onze beloften en onze verhalen...

De waarheid is nooit definitief.

Eenheid wordt nooit bereikt.

Christus' gebed is nog niet verhoord.

De eenheid van de christenen is nog ver weg.

En onze innerlijke eenheid is er nog niet.

Maar het is aan ieder van ons —waar we ons ook bevinden— om met onszelf in het reine te komen. Misschien door te luisteren naar een onverwacht woord van iemand die dicht bij ons staat. Door lucide te kijken naar onze gebreken, onze wonden, onze mislukkingen. Om een innerlijke sereniteit en eenheid te ontdekken, door Gods genade gegeven.

Jullie kennen dit gezegde misschien wel. *“We kunnen onze kinderen maar twee dingen meegeven: wortels en vleugels”*.

Om het anders te zeggen: eenheid, en waarheid. Eenheid van wortels, en waarheid van vleugels !
Wortels —onze verhalen, onze geschiedenis, ons land, onze cultuur— zijn wat ons verenigt. Onze wortels maken onze innerlijke eenheid. En het is essentieel dat we ons niet afsnijden van onze wortels, onze geschiedenis, onze traditie, die ons verenigd maken.

En toch... hebben we ook vleugels nodig. Vleugels om in volledige vrijheid onze eigen waarheid te ontdekken. Om misschien te treuren over een verouderd verleden...

Het is deze weg van vrijheid, van waarheid, van eenheid in verscheidenheid die we je willen laten ontdekken, Amaury, jij die we nu gaan dopen.

Mogen de gebaren die we nu gaan maken voor ons allen een herinnering zijn aan ons doopsel, een uitnodiging om onze innerlijke eenheid te maken, in dienst van de waarheid van God. Amen.