



3 juli 2022 (14de zondag door het jaar C)

Kiran Joy o.p.

Geef kwetsbaarheid een kans!

We zijn net in de maand juli aanbeland; het is vakantie, en we gaan officieel het reisseizoen in. Ik heb wat kleine reisplannen, andere broeders in de gemeenschap gaan de komende dagen ook op reis. Ik weet zeker dat de meesten van u ook reisplannen hebben in de komende weken.

Misschien is dat de reden waarom ons in het evangelie van vandaag een reisadvies wordt aangekondigd. Misschien kent Hij duidelijk onze seizoenen en plannen. Als we Jezus' reisadvies vertalen naar onze tijd, zou het als volgt kunnen klinken. "Praat op je reis niet met je reisgenoot in het vliegtuig of in de trein, of met niemand anders onderweg. Maak geen reservaties, kom gewoon opdagen, begin op de deuren te kloppen en blijf waar je welkom bent. En denk er zelfs niet aan om je gsm mee te nemen."

Het klinkt inderdaad heel hard en vreemd. Misschien begrijpen we nu hoe vreemd en hard het voor de leerlingen van Jezus moet hebben geklonken. Godzijdank weten we als goede katholieken dat we Jezus' woorden niet

altijd serieus hoeven te nemen, ik bedoel: zijn woorden niet letterlijk hoeven te nemen. Dankzij de bijbelse wetenschap, kunnen we de tekst van de bijbel altijd spiritueel interpreteren en ontsnappen aan de strenge beperkingen ervan. Wat ook onze benadering van de tekst moge zijn, Ik denk dat er één eenvoudig punt is waarover wij het allen eens kunnen zijn. Jezus wil dat we licht reizen, met minder bagage.

Het grootste voordeel van licht reizen, is de vrijheid van beweging. Misschien is dat wel het hele punt van de wijsheid achter Jezus' advies om licht te reizen. Wij zijn geroepen om altijd in beweging te zijn. Ik bedoel niet altijd fysiek reizen, maar wel dat we ons niet moeten verankeren in onze huidige levenssituatie. Wij moeten de verleiding weerstaan om te blijven wortelen, om vast te houden aan wat wij bezitten, om vast te houden aan posities die wij hebben verworven. Christenen moeten altijd in beweging zijn, want wij zijn een zendingsvolk, een reizend volk.

Soms reizen we als kerkgemeenschap met te veel bagage: de bagage van onze eigen buitensporige verwachtingen, de bagage van de juiste theologie die misschien nooit helemaal juist is als we eerlijk zijn, de bagage van onze geschiedenis en het naleven daarvan, enz. Jezus vraagt ons om alles los te laten en God zich te laten bekommeren om de ernst van alles.

Als we onze bagage verlichten, worden we ook kwetsbaar. Het lijkt erop dat Jezus ons met opzet kwetsbaar wil laten zijn. Zo zegt hij: "Ik zend u als lammeren onder de wolven. We kunnen vragen waarom zo'n beangstigende verklaring? Hij wil dat we bewust kwetsbaar zijn.

Misschien kunnen we de wijsheid achter Jezus' advies begrijpen als we het tegenovergestelde zouden bedenken van wat Jezus zei: Stel je voor dat Jezus zou zeggen dat "Ik zend u als wolven onder de lammeren." We kunnen zien hoe een dergelijke verklaring ons aan de meer veilige,

paternalistische en dominante kant van het spectrum zal plaatsnemen. Kwetsbaar te zijn betekent leren open te staan voor anderen en je te ontdoen van vooroordelen. Het betekent op elkaar leunen.

Maar het is vaak moeilijk. We geven niet graag toe dat we hulp nodig hebben, dat we iets niet kunnen. Het is vaak gemakkelijk om te zeggen, "Ik ben Ok." En moeilijk om te zeggen, "Ik ben niet ok, ik heb je hulp nodig." Jezus zegt dat het goed is om te zeggen dat ik niet in orde ben en om voor een tijdje op iemand te vertrouwen.

Wanneer we de gastvrijheid van anderen ontvangen, laten we iemand anders de vreugde van het geven ervaren. Wanneer wij deelnemen aan gastvrijheid, krijgen wij een glimp te zien van de radicale liefde van Gods overvloed, en staan wij aan de ontvangende kant van genade en liefde. Het is waar dat we ontvangen door te geven, maar het is ook waar dat we slechts kunnen geven als er iemand bereid is om te ontvangen. Dus Geef! Maak je bagage lichter. Maar ook ontvang! en geef kwetsbaarheid een kans. Amen.