



24 juli 2022

(17de zondag door het jaar)

Francis Akkara o.p.

‘Dan stond Hij op, richtte Zich met een dwingend woord tot de winden en de zee, en het water werd volmaakt stil.’

Beste vrienden, eerlijk gezegd, mijn beste ervaring met een schip was de kleine veerboot die mij in mijn kleine provincie in India van de ene kant van de rivier naar de andere kant bracht. En de meest geweldige storm die ik heb meegemaakt was de golf die de veerboot raakte door langs zij dragerboot te varen. Nu ben je misschien wel zeker van mijn vaareigenschappen.

Hoewel ik niet op een schip ben geweest, heb ik altijd drie dingen bewonderd in een kapitein of een bemanningslid die ik heel vaak ben tegengekomen, ongelooflijke moed, een gevoel van nieuwsgierigheid en avontuur, en de passie om nooit op te geven bij het nastreven van hun bestemming, ongeacht de kansen die voor hen liggen. Drie essentiële kwaliteiten helpen het schip zijn bestemming te bereiken.

Ondanks mijn gebrek aan ervaring met zeilen in het echte leven, hebben deze onbetwistbare kwaliteiten mij altijd geholpen mijn eigen levensgevechten te voeren wanneer ik door de storm in mijn eigen leven ga, en ik dank u daarvoor. Er waren momenten dat ik deze onpeilbare

moed nodig had om verder te gaan in het leven, ongeacht wat de zee van het leven mij voor de voeten wierp. Dit gevoel van nieuwsgierigheid en avontuur voor wat in het leven ligt, trekt je ook verder de zee in om haar schatten te ontsluiten. Tenslotte helpt deze passie om nooit op te geven bij het bereiken van je doel, namelijk de veiligheid van het land, ons te leren hoe we de hoop niet moeten opgeven om onze eigen levensdoelen te bereiken.

Maar naast al deze kwaliteiten is er nog één kwaliteit die aan al het bovenstaande ten grondslag moet liggen: de kalmte en stabiliteit in geest, lichaam en ziel om ons te helpen de volheid van de bovengenoemde kwaliteiten te bereiken. Vandaag wijst Christus ons in de lezing op het eenvoudige feit dat wij stevig geworteld moeten zijn in een sereniteit die ons kan helpen de stormen van het leven met moed, nieuwsgierigheid en hoop tegemoet te treden.

De bron van deze sereniteit moeten we in Christus vinden. Op het moment dat wij onszelf in de Geest aan de zijde van Christus zien staan, begint deze kracht te stromen uit een bron die wij moeilijk kunnen begrijpen. Net als de apostelen die hun toevlucht in Christus vonden toen zij de storm trotseerden, moeten ook wij onze toevlucht in Hem vinden als wij de stormen in ons eigen leven trotseerden. Geef Hem nooit op. Hij kan ons nauwkeurig kompas zijn dat je door kalme wateren leidt waar je straalt met dezelfde glinstering van vreugde als het schip dat, na zoveel dagen verloren te zijn geweest in de zee, voor het eerst land ziet. Amen.