



7 augustus 2022 (19^{de} zondag door het jaar)

Dries Ghesquiere o.p.

Wees niet bang', zegt Jezus. Onze wereld vandaag leeft met angst. Oorlog in Oekraïne, spanning tussen China en Taiwan en de VS, het zoveelste conflict sinds vrijdag tussen Israël en de Palestijnen,... en nog zoveel andere wantoestanden in de wereld die het nieuws niet halen. Een mens zou er zijn moed moede bij verliezen.

Jezus reageert: 'Wees niet bang' Blijf kiezen voor wat juist en waar is. Geef niet toe aan het kwaad, blijf in de liefde, Ik ben bij je, ook al worden we samen gekruisigd. Niet gemakkelijk. Maar wel de weg van het evangelie de 'Blijde Boodschap'.

'Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen, het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen.'

Zusters en broeders,

Dat zijn mooie woorden van Paulus in de tweede lezing, Hoop speelt sterke rol in ons leven, maar we weten ook dat hoop maar echt sterk kan zijn als we ook geloven dat kan gebeuren wat we hopen. Dat is dus wat Paulus zegt: 'Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen.' We hopen zoveel, en we verlangen ook dat het zal gebeuren. We hopen op vrede, op vriendschap, op gezondheid, op geluk, op goed weer tijdens de vakantie, en zoals zo dikwijls kunnen we blijven opsommen, want we hopen soms té veel. Hoe kunnen wij de weg vinden die naar Christus leidt?

De weg die Christus aanreikt is de weg van Hemzelf. In Hem zullen we onze schat vinden: de schat van Gods liefde. Zij is de oorsprong van ons bestaan en het doel van ons leven. Christus is de genade van dit alles. In Hem, door Hem en met Hem zijn we in staat Gods liefde te belichamen doorheen onze lofprijzing, onze dankzegging, ons bidden voor, en bijzonder ook door ons leven getekend door Gods liefde; heel concreet naar de naaste toe.

Jezus zegt ons: 'waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.'

Wat is onze schat. Onze schat is: streven naar liefde, vrede, vreugde voor onszelf en voor onze medemensen. Opnieuw kunnen we hier de woorden van Paulus citeren: 'Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen.'

En dat is het geloof dat God ons nabij is, en dat Hij inzet van ons vraagt, zoals blijkt uit Jezus' verhaal over de heer en zijn dienaars.

God vraagt dus onze inzet. Geef je medemens liefde, vrede en vreugde.

Is dat niet de schat waar we allen op hopen, de schat waar ons hart van vol is, of toch zou moeten zijn? Laten we ons dus inzetten om die schat goed te verzorgen. We hebben tijd genoeg om deze schat goed te verzorgen.

Toen ik Paulus citeerde: "Het geloof is de vaste grond van wat wij hopen", dacht ik onmiddellijk aan onze vader Dominicus die de moed had naar anderen toe te gaan dankzij zijn gebed.

Morgen 8 augustus is het feestdag van onze stichter Dominicus.

Dominicus wist het wel dat Christen zijn niet altijd zo simpel is.

Je moet jezelf aanwakkeren om steeds weer de goede weg te vinden.

Dominicus is overduidelijk een man van gebed, van het evangelie.

En als we zouden willen zijn zoals Jezus Christus, heb je Christus ook nodig in u, achter u, voor u, links en rechts, Dominicaan – zijn = christen zijn.

Een Dominicaan wil dat mensen Christus ten volle beminnen, want Hij is toch de bron van het leven: ga en drink. Een dominicaan is een echte leerling, een echte apostel als hij durft dezelfde weg te volgen als Dominicus.

Een echte dominicaan is een man vol liefde, vol hartstocht, vol geloof, vol dienstbaarheid. Evangelie – gemeenschap – verkondiging - gebed zijn de 4 pijlers van Dominicaan – zijn. Ze wandelen altijd tezamen.

Beste mensen, open jullie hart, wees nederig, wees eenvoudig want weet dat God liefde is en als je elkaar graag ziet, gebeuren er mirakels.

Elkaar graag zien is ook hoop geven om de wereld mooier te maken (en nu zeker met de oorlogstoestanden in Oekraïne Israël en nog op zoveel andere plaatsen).

Een dominicaan is iemand die elke dag opnieuw moet kunnen veranderen.

Mens zijn met de mensen, aanpassingsvermogen, soepel, nederig

(zoals Dominicus), luisterbereid en met volle vertrouwen in God,
in zichzelf en de anderen. Tijdens het leven verandert men.

Men zoekt de waarheid in alle broederlijkheid.

Dominicaan zijn is nu eens sterk dan weer zwak zijn want in de zwakheid,
zegt Paulus, worden we sterk. Bidden we de Heer dat hij broeders mag
zenden om samen gemeenschap op te bouwen in de geest van Dominicus.

Amen.