



8 januari 2023 (Openbaring des Heren – Epifanie)

Dries Ghesquiere o.p.

Lieve mensen,

Vandaag vieren we feest: Openbaring van de Heer. Wie zijn de wijzen? Wie zijn de herders? Waarom een ster? Gaan wij ook op zoek naar die goddelijke Koning? De Wijzen kunnen immers gelden als een symbool van de mens die op zoek is naar hoop, naar licht, naar hulp. Om dat licht te vinden, gaan ze op zoek naar hulp. Ze gaan verder op tocht.

Ze dachten Jeruzalem, hoofdstad van het rijk! Daar moet het zijn. Maar dat is het niet want de ster die ze in het oosten hebben gezien gaat voor hen uit nadat ze Jeruzalem verlaten hebben. En plots staat de ster stil. Ze vinden de pasgeborene Koning. Vervuld van diepe vreugde knielen zij neer om Hem eer te bewijzen, en schenken goud, wierook en mirre. Dat zijn tekens van geloof en respect. Goud wijst op het koningschap van Jezus, wierook op zijn rol als profeet van de Blijde Boodschap, en mirre is de voorbode van de zalvende olie bij zijn dood, die uitmondt in zijn verrijzenis.

Zij begrijpen dus dat dat pasgeborene kind geen koning is zoals alle andere koningen, maar een goddelijke Koning. Daarmee zijn zij, samen met de herders, de eerste gelovigen aan wie de komst van God op aarde gemeld wordt. De Wijzen worden dus geleid door de ster van Gods licht. Dit verhaal blijft ons boeien omdat het, zonder dat we het beseffen, ons eigen leven en het leven van iedere mens vertelt.

Immers, heel ons leven zijn wij, bewust of onbewust, op zoek naar de

juiste ster, de ster die ons voorlicht, die ons kan brengen waar we graag willen zijn. De ster die voortdurend van uitzicht en aanschijn verandert. De ster, die ons de juiste richting in ons denken, in ons leven: de juiste studiekeuze, het juiste werk, de juiste man of vrouw, het juiste huis te vinden enz. En zo maken we de cirkel rond, de cirkel van onze eeuwige zoektocht naar de ster voor de ander.

Wel, ik zou ons allen willen toewensen dat in dit nieuwe jaar Gods wegen voor ons even wonderbaar zouden zijn als ze dat waren voor de drie wijzen. Zij zochten en vonden omdat ze in hun ster bleven geloven, ook toen die opgeslokt leek door de duisternis van Jeruzalem. Ze gaven niet op, ze bleven trouw aan hun droom, en zo konden ze Jezus ontmoeten en andere, betere mensen worden.

Dat is wat ik ons allen toewens: dat we Jezus zouden ontmoeten. Nee, ik denk niet aan mirakels of zo, wel aan liefde en geloof, trouw en vrede, en ook doorzetting als alles tegenzit. En is dat niet precies geluk: leven in liefde en geloof, trouw, vrede en doorzetting?

We gedenken en vieren vandaag dat God, dat Jezus aan alle volkeren werd en wordt geopenbaard. Ook aan ons werd en wordt Hij geopenbaard. Laten wij even respectvol en even gelovig zijn als de Wijzen uit het oosten. Het nieuwe jaar is pas begonnen, we hebben elkaar zeker het allerbeste toegewenst, en wellicht hebben we goede voornemens gemaakt. Het zou goed zijn als een van die voornemens zou zijn dat we, net zoals de Wijzen, ons laten leiden door het licht van de Heer onze God, en dat we zullen knielen om Hem te aanbidden, te loven en te danken. Amen.