



15 januari 2023

(2de zondag door het jaar)

Francis Akkara o.p.

Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.

Voor velen van ons is de zonde altijd een deel van het leven geweest ... of misschien juist niet. Voor ons gelovigen is het nu net de zonde die een scheiding tussen de mensheid en God veroorzaakt en het kwaad in Gods geschapen universum laat groeien. Voor christenen is de zonde een kosmische scheiding tussen God en de mens, en niet alleen een fysieke daad. Ik stel vast dat de zonde krachtig en invloedrijk is in de wereld. Maar ik geloof ook dat Jezus ons een uitweg biedt uit de zonde, het verlies en de dood. De kruisiging van Jezus diende als de ultieme verzoening voor alle zonden, omdat hij zowel een offergave als een zoenoffer was.

De lezingen voor vandaag laten ons zien dat onze Heer gezonden was om een nieuwe uittocht te leiden - om de stammen van Israël die verstrooid waren, bijeen te brengen en terug te brengen tot God. Hij moest ook een licht zijn voor de volkeren, zodat de uiteinden van de aarde Gods heil zouden zien.

Voor de uittocht van het joodse volk uit Egypte werd een lam geofferd, en de Israëlieten verfden de deurposten met het bloed daarvan. De Heer ging hun huizen die met bloed waren gemerkt "voorbij" toen hij het oordeel over de Egyptenaren uitvoerde door de oudste zonen om te brengen.

Zoals Johannes Hem ziet in het evangelie van vandaag, is Jezus het "Lam van God" in de nieuwe uittocht. Hij getuigt dat Jezus zowel de Zoon van God als de Zoon des mensen is. Johannes roept: "Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt," terwijl Jezus langs hem heen loopt.

Hij verklaart niet dat Jezus de Messias is en zegt ook niet "Zie, de Zoon van God". Maar hij roept uit: "Zie, het Lam van God." Wij denken natuurlijk vooral aan het lam, omdat lammeren voor herders van grote betekenis zijn. Maar dat is niet wat Johannes in gedachten heeft; in plaats daarvan heeft Johannes iets diepzinnigers en belangrijkers in gedachten. Hij deelt zijn volgelingen mee dat Jezus is als het lam dat als offer werd aangeboden toen het volk Israël als slaaf werd gehouden.

Johannes gaat zelfs een stap verder. Voor hem is dit het lam dat wordt geofferd en zijn hele leven geeft tot vergeving van de zonden.

Een paar weken geleden werkte ik met een liturgieteam in een van de parochies om een viering voor te bereiden. En tijdens de gesprekken drong een van de parochianen erop aan dat ik het woord "zonde" niet meer zou gebruiken omdat het mensen zou kunnen beledigen. Men droeg me op woorden te gebruiken als "zwakheid" of "gebreken", enz. Aangezien ik de meeste mensen kende, deed de suggestie me nadenken of dit wel klopte. De mensen voor wie ik de Mis opdroeg, hadden vroeger veel traumatische situaties meegemaakt, en mijn gebruik van het woord "zonde" zou het leed dat zij in het verleden hadden doorstaan, mogelijks kunnen terugbrengen. Maar zonder begrip van de zonde hebben Jezus' offer van zichzelf als offerlam en de daaropvolgende verlossing van ons allemaal weinig betekenis voor mij.

Wij zien zonde als een vreselijk iets. En omdat de Tien Geboden vaak in verband worden gebracht met zonde, gaan wij ervan uit dat "zondigen" het overtreden van de wet betekent. Je verbreekt een gebod als je de wet overtreedt. Bovendien, als je een gebod - de wet van God - niet gehoorzaamt, heb je gezondigd. Maar is het overtreden van een regel het enige dat een zonde veroorzaakt?

Beste broeders en zusters

Zonde is vooral een gebrek aan liefde en zorg. Want als je zondigt, breek je een hart, niet alleen dat van Jezus, maar ook dat van degene tegen wie je gezondigd hebt. Het is niet iets waarvan je kunt zeggen: "Wel, ik heb het zesde gebod of het vijfde gebod of het tiende gebod overtreden."

Zonde is een zeer aangrijpend woord omdat het niet alleen gaat over het overtreden van de wet, maar veel dieper gaat en verwijst naar het niet-liefhebben. Soms wijzen we God af, terwijl Hij ons zijn liefde toont. Om de omvang van Gods liefde aan te tonen en ons te helpen begrijpen wat een zonde begaan betekent, moeten wij ons ervan bewust zijn dat wij daarbij niet enkel een gebod, een belofte of een wet negeren maar vooral Jezus, ook een mens hebben genegeerd door Hem niet lief te hebben zoals Hij ons heeft liefgehad. God gaf ons Jezus, die een lam werd dat naar de slachtbank werd geleid.

En daarom is zonde een cruciaal woord. Jezus komt om alle zonde weg te vegen als hij de Jordaan instapt en de wateren betreedt, één met ons wordt en met ons door het leven gaat, dezelfde emoties ervaart en dezelfde hoop koestert als wij. Want als zonde een belediging is voor Gods liefde, dan verlost Jezus ons met zijn onmetelijke liefde - niet alleen voor zijn Vader, maar voor ons allemaal.

Beste broeders en zusters. Soms herkennen we in onze zwakheid het verlossende werk van het lam, net zoals Johannes ons oproept om de momenten te erkennen dat we tekort zijn geschoten in onze liefde en om ons terug te keren naar onze Heer. Laten we dit Offerlam vieren terwijl we deelnemen aan deze Eucharistie. Onze Heer komt niet aan met massale legers, maar als het lam dat als offer wordt aangeboden en ons verlost met zijn grenzeloze liefde. Amen.