



## 12 februari 2023 (6<sup>de</sup> zondag van het jaar)

Dries Ghesquiere o.p.

Lieve mensen,

Jezus zegt ons: 'Behandel anderen zoals gij wilt dat zij u behandelen.'  
en In de eerste lezing zegt De profeet Jezus Sirach:

'Wanneer gij wilt, kunt gij de geboden onderhouden.'

'Wanneer gij wilt': je bent dus ook vrij om niet te willen.

Ik ben niet gekomen om Wet en profeten op te heffen maar om de vervulling te brengen. We mogen blij zijn dat er wetten zijn, maar beleef deze wetten niet op een letterlijke manier.

Probeer de geest van de Wet na te volgen

Geboden zijn een zaak van het hart en niet van het uiterlijk.

Niet voor niets zegt Jezus:

'Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.'

Wie niet zuiver is van hart, kan God dus niet zien, en kan dus ook niet handelen naar het voorbeeld van God.

Eigenbelang, geweld, haat wordt niet geduld. God is alleen maar liefde,

Alleen maar liefde. Vandaar ook dat Jezus het ook zo aanhaalt op

het einde van het Evangelie: 'Uw ja moet ja, en uw nee moet nee zijn.'

Hoe goed is het wanneer ons woord betrouwbaar is.

Dat wie ja zegt het ook meent en het opvolgt.

Wat Jezus zegt over ons ja en ons neen, dit heeft hij zelf beleefd.

Daardoor mocht de apostel Paulus over Jezus deze mooie uitspraak doen: Jezus was niet 'Ja en Neen.' In Hem was slechts 'Ja' (2 Kor. 1,19).

Beste vrienden, is mijn ja tegen God ook een echt ja?

Leef ik dus zoals Jezus het mij leert met deze woorden:

Bemin God boven al en bemin uw naaste zoals uzelf?

Is liefde in mijn leven de enige vaste waarde? Niet alleen liefde voor mezelf, maar ook voor God en voor mijn medemensen. Of laat ik me leiden door andere waarden? Kan ik ook heel boos zijn omdat ik mijn zin niet krijg.

Of ontrouw in mijn relatie of egoïsme of eigenbelang of andere kwade eigenschappen. Inderdaad vrijheid van doen en denken is wel een heel mooi geschenk dat God ons bij de schepping heeft gegeven. Vergeet niet dat vrijheid in de eerste plaats gericht is op een menswaardig bestaan voor iedereen. In heel veel landen kennen ze dit helemaal niet.

Een vrijheid ver weg van ruzie, egoïsme, ontrouw en meer van die dingen die gelijk welke relatie en gelijk welke gemeenschap kapot maken.

We kunnen ons zeker deze vraag stellen:

Zijn we echt goed bezig? Hebben we voldoende aandacht en respect voor onze medemensen. Hebben we een luisterend oor en een warm hart.

Goed, eerlijk en oprecht zijn, zijn heel goede eigenschappen van ons.

God verplicht ons helemaal niet om kwaad te doen, oneerlijk te zijn, of om anderen te veroordelen enzovoort. Want Hij is alleen maar liefde.

Laten we bidden dat zijn Geest van liefde ons in heel ons doen en denken begeleidt, zodat de wereld en de maatschappij kunnen meegenieten van onze vrijheid. Een vrijheid die in de eerste plaats gericht is op een menswaardig bestaan voor iedereen.

Een oud Iers gezegde is hier zeker op zijn plaats:  
'De hulp van God is dichterbij dan de deur