



## 16 april 2023 (Beloken Pasen)

Dries Ghesquiere o.p.

Joh 20: 19-31 Geloven in de verrezen Heer

Lieve mensen,

Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats van de leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 'Vrede zij u.' Ook vandaag zegt Jezus: 'Vrede zij u'. Het waren zijn eerste woorden na zijn verrijzenis, en het zijn ook zijn woorden tegen ieder van ons: 'Vrede zij u'. We hebben deze vrede zeker nodig gehad tijdens de moeilijke dagen in de coronatijd.' Toen waren we opgesloten, hielden we afstand, mochten we niet veel doen.

Er was angst, angst voor de toekomst. Alles was onzeker geworden. En toch zijn er pluspunten in het evangelie van Johannes. Johannes legt sterk de nadruk op de vredewens van Jezus, die tot tweemaal toe wordt herhaald. De gave van de Geest was noodzakelijk voor de apostelen om te kunnen getuigen over Jezus en mensen te vergeven in Jezus naam. De gave van de Geest is noodzakelijk voor ieder van ons wanneer we Jezus willen volgen. Alleen kunnen we niets, enkel met

God is alles mogelijk. Maar geloven we dat ten diepste.  
God schonk ons de verrezen Heer Jezus Christus.

Vele mensen hebben het hier moeilijk mee. We proberen steeds weer antwoord te zoeken om te weten wat verrijzenis is. Verrijzenis is een handeling van God, de actie wordt aan God toegeschreven.

Het is God die Jezus uit de dood heeft opgewekt.

Wat drijft ons toch om als christenen in de verrijzenis te geloven?

Dat Jezus verrezen is, betekent iets voor mijn leven en het helpt mij.

Mijn antwoord is ja. We gaan verder. We zullen antwoorden vinden.

In de Handelingen hoofdstuk 17 lezen we :

[30] God slaat geen acht op de tijd waarin men Hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen,

[31] want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan.' Tot daar de tekst.

Om God te ontmoeten hebben we dus een redder nodig.

Een redder die een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal vellen.

Inderdaad, wij zijn zondige mensen. Iedereen zondigt.

Zo kunnen we niet in relatie leven met God. Wanneer we spijt hebben over onze fouten moet iemand ons bevrijden van de schuld , iemand moet ons de fouten die we gedaan hebben vergeven, zodat we zuiver in relatie met God kunnen leven. God zelf komt tot ons op aarde, God is mens geworden.

Hij verzekert ons dat Hij ons komt redden.

God is mens geworden in Jezus die sterft op het kruis omwille van ons.

God zorgde ervoor dat er getuigen waren opdat wij zouden geloven wat er gebeurt is. Jezus, vergeeft onze fouten hier op aarde als we spijt hebben en als we het voornemen hebben om beter te doen. Als christen weten we dat God altijd bij ons is en in ons woont. Hij is altijd aanspreekbaar.

De keuze om de kracht van God aan te spreken ligt bij ons.

Lieve God u wenst ons vrede tot tweemaal toe. Ons menselijke verstand is dikwijls te klein om U te begrijpen. We begrijpen niet omdat we dikwijls bewijzen verwachten om dan te kunnen geloven. U zegt, ik geef u vrede, vertrouw op mij, u zegt geloof en je zal zien. Dat willen we . Maar zelfs als

we zeggen te geloven blijven we nog altijd met verwachtingen leven. Het heeft te maken met onze klein-menselijkheid en onze zwakheid. Naar aanleiding van uw verrijzen willen we u vragen ons te doen leven vanuit ons geloof. We willen niet meer leven met verwachtingen. We weten dat we door U betere mensen kunnen worden ,betere moeders en vaders, betere partners , betere kinderen. We leggen ons leven in uw handen en van daaruit willen we leven in verbondenheid met u , alle dagen, elke minuut van ons leven. Het orgaan waarmee we u kunnen zien is ons hart. Gelukkig de zuiveren van hart want zij zullen God zien, zegt Jezus ons.

*“En wat Jezus tegen Thomas zegt, zijn dus woorden van liefde en ook van kwetsbaarheid, wat natuurlijk de enige manier van liefde is. De pijnen en moeilijkheden en problemen onderweg zijn slechts de toegangspoorten tot de vrede en vreugde van het eeuwige leven met Jezus die ons hier en nu wordt gegeven!” We sluiten af met de woorden van de heilige Petrus in de tweede lezing van vandaag:*

*“Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die in zijn grote barmhartigheid ons een nieuwe geboorte heeft gegeven tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een erfenis die onvergankelijk, onbesmet en onvergankelijk wordt bewaard, in de hemel voor ons allemaal.”*