



18 mei 2023 (Hemelvaart)

Didier Croonenberghs o.p.

Er zijn vele redenen om dominicaan te worden... en te kiezen voor het leven dat het mijne is: je ontmoet interessante mensen, je reist, je leven bestaat uit onvoorziene gebeurtenissen en verrassingen... Maar de belangrijkste en doorslaggevende reden om dominicaan te zijn, niet te trouwen en religieus te worden, is dat je nooit een... schoonmoeder zult hebben!

Het feest dat we vandaag vieren herinnert ons eraan dat God geen schoonmoeder is, een karikatuur van een persoon die overal en altijd ingrijpt in de loop van ons leven! Het feest dat wij vieren is inderdaad het feest van de vrijheid. “*God heeft de wereld geschapen, zoals de zee het land geschapen heeft: door zich terug te trekken*” schrijft de dichter, Hölderlin.

Wij vieren vandaag de vrijheid die God ons biedt. “*Het is goed voor jullie dat ik wegga*”, zegt Jezus in zijn afscheidsrede. Door dit te zeggen herhaalt hij de houding van zijn eigen Vader die, na de schepping van de mens, er ook voor koos zich terug te trekken. Hij voltooit zijn schepping door ons een opdracht te geven: de schepping tot voltooiing brengen, Gods handen op aarde zijn. Het is alsof wij onvoltooide wezens zijn in een al even onvoltooide wereld.

God geeft ons een mandaat: geloven met waarheid, liefhebben met moed, hopen met vertrouwen. Daarvoor wil God dat we *vrij* zijn!

Hij is geen “helse stiefmoeder”. God wil onze vrijheid en vraagt ons volledig verantwoordelijk te worden voor ons eigen leven en ook de tijd anders te zien!

“*Wat staat ge naar de hemel te kijken?*”. Het feest dat we vieren nodigt ons uit onze tijd te bekijken binnen die eeuwigheid van God die, net doordat hij zich van ons verwijdt, ons aanmaant elke dag bewust te leven, in volle *vrijheid*. Het betekent ook in te stemmen met wat noodzakelijk is, met andere woorden ruimte te maken voor de tijd van God in ons leven. Precies dit maakt het ons mogelijk een eeuwigheidssmaak te geven aan onze ontmoetingen en onze ervaringen.

“*Ziet, Ik ben met U alle dagen tot aan de voleinding der wereld.*” De tijd die voorbijgaat is dus ook die van God. In die zin zijn ons aarzelen, ons dwalen en onze traagheid ook momenten van groei, waar God ons nabij is, ook al hebben wij het gevoel dat hij er niet is. Want ondanks het gevoel dat we verlaten zijn, komt God. Elke dag.

Telkens iemand zorgzaam en welwillend handelt, wanneer een oprichtend woord gesproken wordt, wanneer een troostend gebaar gesteld wordt. Hij is werkelijk met ons, alle dagen, of God nu genoemd wordt of niet, of we in Hem geloven of niet! Hij is bij ons. Maar hij beheerst ons leven niet, zoals een schoonmoeder...

Hemelvaart nodigt ons uit “*ons te verheffen*”! Dat is durven loslaten, zélf niet alles in handen te willen hebben. Het betekent van iemand te houden, zonder hem of haar te bezitten. Het betekent verliefd te zijn, zonder hem of haar vast te klampen. Ons verheffen is dus tenslotte de paradox te ontdekken van elke in waarheid beleefde liefdesverhouding: hoe meer we van iemand houden die ons dierbaar is, hoe meer we ons verbonden en afhankelijk voelen van hem of van haar.

Maar ook hoe meer we verlangen lief te hebben, hoe meer tijd en geduld, hoe meer afstand we ervoor nodig hebben. Want liefhebben betekent de andere de vrijheid te gunnen zichzelf te zijn, los van ons. Dat is beminnen: God houdt van ons. Hij is met ons verbonden. Maar omdat hij van ons houdt, wil hij dat we vrij zijn... Dat is de diepere betekenis van Hemelvaart!

Hemelvaart is dus deze ultieme openbaring van Gods liefde. Hij onttrekt zich aan onze ogen, om eeuwig aanwezig te zijn in de tijd van de mens. En het is net dit zich onzichtbaar maken van God, zijn discretie en zijn terugtrekken, die Hem geloofwaardig en vertrouwenswaardig maakt.

Zalige Hemelvaartsdag aan iedereen! En een fijne feestdag —na de moeders, die we afgelopen zondag in dit deel van de wereld gevierd hebben— vandaag voor alle schoonmoeders! Deze aandachtige en welwillende vrouwen die door hun wezen en hun handelen God meer aanwezig maken in onze wereld. Amen.