



25 juni 2023 (12^{de} zondag door het jaar)

Francis Akkara o.p.

Weest niet bang

In veel Afrikaanse gemeenschappen wordt een jongen pas als volwassen beschouwd als hij een hele nacht alleen in een bos kan doorbrengen. In het bos moet hij het tegen verschillende krachten en bedreigingen opnemen, waaronder de dreiging van wilde dieren en duisternis. Er wordt verteld dat een jongere, die ooit voor deze test naar het bos werd gestuurd, de hele nacht doodsbang was, zelfs nadat hij in een boom was geklommen om zich in veiligheid te brengen. Bij daglicht zag hij tot zijn grote vreugde dat zijn vader zich in de buurt had verborgen, volledig bewapend met pijl en boog. De hele nacht had hij zijn zoon in het oog gehouden. De jongen zei: "Ik zou goed geslapen hebben als ik geweten had dat mijn vader op wacht stond." We worden vaak verlamd door angst omdat we niet beseffen hoe liefdevol en teder God over ons waakt.

Beste broeders en zusters,

Vandaag horen we in het evangelie dat Jezus zijn leerlingen voorbereidt op hun komende rol als predikers en genezers. Ze zijn zoals die jongen die het bos werd ingestuurd met gevaar van alle kanten. De leerlingen waren doodsbang. Het was ook allemaal nieuw voor hen. Ze waren net gelovig geworden. Jezus volgen, Zijn kennis mogen delen en genieten van het samenzijn met Hem was één ding. Maar: los van de veilige band met Hem Zijn boodschap brengen aan mannen en vrouwen die vijandig stonden

tegenover Zijn revolutionaire boodschap, dat was iets anders. Ze waren zich maar al te goed bewust van de tegenstand.

Op dezelfde manier leven ook wij vaak in angst voor mensen die ons bedreigen met verdriet en de dood. We leven in een gevaarlijke wereld, waar we worden lastiggevallen en geïntimideerd. Jezus weet dat we vaak verstijfd zijn van angst en vrezen dat onze vijanden, tegenstanders ons kwaad willen doen, ja ons zelfs uit de weg zouden willen ruimen. Maar angst kan ook het gevolg zijn van ingebeelde, zelfgemaakte vervolgingen. We worden tegenwoordig meer aangevallen door onze zelfgemaakte vervolgingen dan door de echte vervolgers van Christus zelf.

Jezus Christus ziet deze bezorgdheid en angst in ieder van ons en nodigt ons in het evangelie uit om onze angsten te overwinnen. Jezus waarschuwde zijn discipelen van tevoren dat de wereld hen zou tegenwerken, mishandelen, vervolgen, verdenken, afwijzen en intimideren. Maar hij vertelde hen ook dat ze moedig en voor niemand bang moesten zijn. Hij zei: "Weest dus niet bevreesd."

Vandaag gaan vele mensen, ouderen en ook jongeren, gebukt onder allerlei angsten. Sommigen zijn bang om failliet te gaan. Sommigen ontwikkelen een fobie voor alle mogelijke ziektes die henzelf of hun familieleden zouden kunnen treffen. Sommigen mijden contacten met bepaalde mensen omdat ze vrezen er vrienden door te verliezen uit de sociale groep waarin ze actief zijn en zo uitgesloten te worden. Ook tieners kennen deze zorgen. Is de angst om een buitenstaander te zijn niet de belangrijkste reden van hun activiteiten op sociale media?

Tegelijkertijd hebben ze schrik om bespot te worden, om veracht of uitgelachen te worden. Sommigen gaan dan tot het uiterste om sociale afwijzing te voorkomen. De zorg om in relatieproblemen terecht te komen kan heel zwaar wegen.

Al deze angsten komen soms met elkaar in concurrentie zodat we niet meer weten waarvoor we nu het meest bang moeten zijn. We moeten aandacht besteden aan zoveel verschillende zorgen - maar alle angsten zijn echt. Al onze angsten en zorgen brengen ons niet tot de rust die we wel vinden bij God. Daarom spoorde Jezus Zijn volgelingen aan om niet bang te zijn. Hij spoorde hen toen aan, zoals Hij ons nu nog steeds

aanspoort, om al onze zorgen en angsten om te buigen. En ons tot Zijn Vader te keren.

We moeten Gods aanwezigheid voelen in alles wat we doen, in Zijn grootheid en het wonder van Zijn schepping. We moeten Gods genade - die gekenmerkt wordt door voortdurende, standvastige trouw - proberen begrijpen als het wonder van de liefde. Alle mogelijke zorgen en angsten die we kennen verdwijnen wanneer we beseffen hoe liefdevol en teder God over ons waakt. Hij is de enige weg die uitmondt in absolute kalmte. Zoals de jongen in het verhaal die niet bang zou zijn geweest als hij zich eerder had gerealiseerd dat zijn vader er was om hem de hele nacht te beschermen. Zo is Christus er ook om ons de hele nacht te beschermen tegen alle bedreigingen. We hoeven alleen maar te beseffen en te voelen dat deze God als liefdevolle Vader altijd bij ons is en alle angsten verdwijnen. Als we in eenheid zijn met God in Jezus, dan is de kwetsbaarheid van het menselijk leven geen bedreiging. Laten we daarom met onze angsten omgaan door ons meer te richten op onze relatie met Jezus Christus en zijn aanwezigheid in ons leven, want wanneer we hierin slagen, zullen we ons vrij voelen, zullen we onszelf ervaren als nieuwgeboren in Christus onze broeder. Amen.