



2 juli 2023 (13de zondag door het jaar)

Dries Ghesquiere o.p.

Matteüs 10, 37-42: Jezus volgen

Lieve mensen,

Toen ik het evangelie van vandaag heb gelezen, dacht ik bij mezelf :
Mijn kruis opnemen – ja – hoe zal ik dat doen. Jawel ik zal het doen.
De eerste lezing spreekt ons over gastvrijheid. De vrouw die de profeet
Elisa ontvangt, wil dat hij toch een goede kamer heeft waar hij kan
verblijven. Voor haar is de profeet Elisa een vreemdeling en toch neemt ze
hem op in haar eigen huis. Die vrouw heeft aandacht voor de
medemensen.

Als voorbeeld van gastvrijheid kan dit echt wel tellen. Een gastvrijheid
waarvan ik denk dat we niet direct geneigd zijn ze na te volgen.
Want wie van ons zou zomaar een kamer ter beschikking stellen aan
een vreemdeling die nu en dan in onze buurt passeert.
Een aandacht waarvoor je geen vergoeding vraagt en geen eisen stelt.
Een aandacht die een sterke toepassing is van dat ene gebod van Jezus:
Hou bovenal van God, en hou evenveel van je naaste als van jezelf.
Ook in het evangelie komen vandaag toch straffe uitspraken naar voren.

Wie meer van zijn ouders of zijn kinderen houdt, is Mij niet waardig, zegt Hij. Hetzelfde geldt voor wie zijn kruis niet opneemt.

Het is duidelijk dat we die woorden niet letterlijk mogen opnemen, want dan botsen ze met het liefdegebod van Jezus, en dat kan niet de bedoeling zijn. De bedoeling is dat Jezus duidelijk maakt dat Hem volgen niet altijd gemakkelijk is. Immers, Hem volgen betekent dat je Hem en zijn gebod van liefde en vrede niet mag verwaarlozen. Soms vinden wij onszelf belangrijker dan het liefdegebod van Jezus en gaat onze keuze eerder naar eigenbelang, naar eigen keuzes enzovoort. Heb toch aandacht voor mensen die hun geloof oprecht beleven. Mensen die liefde, vrede en vreugde uitstralen.

Heb zeker aandacht voor de kleinen, de armen, de zieken, de vele mensen die niet direct een weg vinden in het leven. Het is een opdracht waarvoor we in deze vakantie tijd kunnen vrijmaken.

Tijd voor gehandicapten en ouderen, voor zieken en stervenden. Tijd voor een luisterend oor, een teder gebaar, een babbeltje met die eenzame man of vrouw in de buurt, in het woonzorgcentrum, op straat. Gelijk waar we zijn tijd hebben voor anderen.

Zo was het ook bij de apostelen. De Twaalf die uitgezonden worden staan voor alle toekomstige leerlingen van Jezus. In opdracht van Jezus moeten ook zij precies doen wat Jezus gedaan heeft en zij zullen ook gevormd moeten worden naar het beeld dat Jezus belichaamd heeft.

En als we over Jezus spreken dan kan het kruis niet onbesproken blijven. Wie als leerling van Jezus uitgezonden wordt die moet bereid zijn om de dood als laatste consequentie te aanvaarden. Voor ons hier is dit meer een theoretische kwestie, maar er zijn gebieden waar dit helaas een realiteit is.

In het evangelie horen we nog een merkwaardige uitspraak van Jezus. 'Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen, en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden,' zegt Hij. En daarmee bedoelt Hij: Wie alleen leeft voor zichzelf, zal op de duur geen leven meer hebben,

want hij of zij heeft niets meer met zijn medemensen te maken. Het is een harde waarheid die tot uiting komt in de vele relaties die vandaag kapot gaan, omdat de partners veel te veel aan zichzelf en veel te weinig aan hun partner, hun gezin en hun familie denken. Een waarheid die ook tot uiting komt in de oorlogen, de burgeroorlogen en de vele mensonwaardige misdrijven die de wereld teisteren. Allemaal mistoestanden die aantonen dat het veel beter is dat niet alleen wij, maar alle mensen, hun leven verliezen omwille van Jezus, want dan neemt iedereen afstand van een leven vol egoïsme, vol wreedheid en vol eigen groot gelijk, om te kiezen voor een leven van liefde en vrede voor iedereen.

Lieve mensen, het is een wereld waar we niet alleen van moeten dromen, maar waar we ons echt moeten voor inzetten, en in deze vakantietijd hebben we daar meer tijd voor dan anders.

Ik wens ons allen zo een mooie vakantie toe. Amen.

Dank om het onthaal

Wanneer Jezus zijn leerlingen zendt, dan gaat het niet over hun persoonlijk succes. Ze staan in zijn dienst. Het is omwille van deze verbondenheid dat zij tegenstand ontmoeten, maar het is ook vanuit die verbondenheid dat zij vreugde zullen ervaren. Mogen ook wij die verbondenheid ervaren onder elkaar en ons meer en bewust worden van de kracht die wij gekregen hebben van Jezus Christus, onze Heer

Bezinning

Neem even de tijd heel even maar om je naaste te zien - te ontmoeten op je weg. Neem even de tijd heel even maar om in stilte zijn schepping te bewonderen op je weg. Neem even de tijd heel even maar om te genieten, dankbaar te zijn op je weg. Neem even de tijd heel even maar om te denken dat elke nieuwe dag een gave, maar ook een opgave is op je weg. Neem even de tijd heel even maar om te kijken waar je kunt

helpen op je weg. Neem ook de tijd om gelukkig te zijn door uit jezelf te treden, ruimte te geven aan de ander op je weg, een gewelddadige dood ondergaan. Zijn leven vinden betekent in deze context: het zich toe-eigenen, er zich aan vastklampen, het voor zichzelf houden. Christus kan het leven in zijn koninkrijk beloven aan degenen die Hem trouw blijven tot de dood. In dezelfde lijn beschikt Christus over het leven zoals God zelf.