



30 juli 2023 (17de zondag door het jaar)

Francis Akkara o.p.

Toen hij een parel van grote waarde had gevonden, ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar.

Vandaag horen we Jezus verhalen vertellen over mensen die zich verheugen over het vinden van verborgen schatten. Deze personages gaan actief op zoek naar verloren of onbekende en onverwachte kostbaarheden: ze graven een begraven schat op, zoeken de perfecte parel en halen een grote visvangst binnen. Hun vreugde komt voort uit de moeite die ze in hun zoektocht hebben gestoken en niet zozeer uit het feit dat ze de voorwerpen van hun verlangen toevallig tegenkomen. Sterker nog, als alles wat ze zochten gemakkelijk zichtbaar was geweest, was hun vreugde bij de ontdekking wellicht niet zo groot geweest. Ondanks onzekerheden begonnen ze moedig aan hun zoektocht.

Ook wij zoeken, verzamelen en graven om zin en doel te vinden in ons leven. Het koninkrijk van de hemel wordt niet zomaar toevallig ontdekt, maar vereist een toegewijde inspanning om de verborgen schatten te kunnen blootleggen. Het opbouwen van het hemelse rijk op aarde is een continu proces, waarbij we ijverig de waarden moeten nastreven die Jezus in de evangeliën heeft geïllustreerd. Paulus spoort ons aan om het beeld van Christus na te volgen, een reis die vraagt dat wij doelbewust in onszelf zoeken en graven en zo onze meest Christus-achtige kwaliteiten ontdekken.

De zoon van David regeerde tien eeuwen voor de geboorte van Christus als koning over Israël. Salomo was een gretige jongeman. Hij erkende

zijn onervarenheid en onvermogen om Israël te leiden. Maar de Heer beloofde Salomo dat hij elk geschenk zou krijgen waar hij om vroeg.

Salomo had om totale rijkdom kunnen vragen en zo elk koninkrijk dat hem in de weg stond kunnen opkopen. Of hij kon absolute autoriteit hebben geëist, wat hem in staat zou hebben gesteld om elk rivaliserend rijk uit te roeien. Hij had ontelbare mogelijkheden om een machtige heerser te worden. Hij besloot wijsheid te vragen.

De onderliggende betekenis van dingen begrijpen is wijsheid. Dit wordt duidelijker als we het onderscheid bekijken tussen wijsheid, intelligentie en wat wij "slimheid" noemen. Zelfs computers hebben het vermogen om problemen op te lossen en informatie op te roepen. Terwijl een computer zijn programmering niet kan overstijgen, overstijgt intelligentie slimheid. Door het verlangen om het onbekende te ontdekken, reikt intelligentie verder dan het bekende.

Wijsheid gaat echter nog verder dan intelligentie omdat het de onderliggende betekenis van gebeurtenissen beschouwt. Wijsheid onderzoekt het begin, het karakter en het doel van alles wat is, met de Allerheiligste Drie-eenheid als hoogtepunt. De Heilige Geest van God schenkt deze wijsheid.

Door de kracht van de Heilige Geest gelden de woorden van Paulus in de tweede lezing van vandaag: "Alle dingen werken ten goede voor hen die God liefhebben, die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dit doel is de voorzienige wil van God de Vader. De wijsheid die God openbaart is niet egocentrisch of zelfbevorderend; ze berust alleen op de Heer zelf. Zelfs te midden van de raadselachtige momenten in het leven, als God een integraal onderdeel van ons leven is, hebben we reden om te hopen. We begrijpen misschien niet elk aspect van de puzzel, maar God onthult gaandeweg het grotere beeld.

Goddelijke wijsheid lijkt misschien verheven en buitenaards, maar ze is bij uitstek praktisch, vooral in onze hedendaagse wereld. Alleen voor jezelf leven leidt tot verdeeldheid. Om Gods karakter en doelen te begrijpen, moeten we observeren wat God heeft geschapen en onze plaats erkennen binnen de ingewikkelde ecosystemen waar we zo vaak mee

omringd zijn. Het zoeken naar wijsheid vereist het zoeken naar God en het begrijpen van ons doel binnen Zijn ontwerp.

Jezus geeft ons wijsheid via verschillende kanalen, waarbij de evangeliën een belangrijke bron van essentiële levenslessen zijn. Persoonlijk gebed, het lezen over het leven van heiligen en het bestuderen van de leerstellingen van onze kerk stellen ons ook in staat om Gods wijsheid te ontvangen. Maar luiheid vormt een belangrijk obstakel in dit streven. Gedachteloze bezigheden en tijdverspilling verhinderen ons om onze kennis te verdiepen. Om luiheid te overwinnen, moeten we ijver voor God cultiveren en een vurig verlangen om te weten en te begrijpen.

Laten we vandaag nadenken over onze toewijding om Gods wijsheid te zoeken. Geïnspireerd door het getuigenis van anderen kunnen we Jezus zoeken, die Salomo in wijsheid overtreft. Door te bidden en te leren hebben we volledige toegang tot Hem. Als we die heilige reis naar onze Heer met veel vastberadenheid maken, ben ik er zeker van dat we, zelfs zonder dat we het weten of zonder dat we de bevestiging van anderen nodig hebben, al één van de mooiste schatten zullen bezitten die het leven ons na verloop van tijd kan bieden. Laten we tijdens de Eucharistie om deze genade bidden.