



17 september 2023 (24ste zondag van het jaar)

Dries Ghesquiere o.p.

Lieve mensen,

Onze wereld vandaag is toch wel een turbulente wereld. Er is onvrede en ellende: oorlog tussen Rusland Oekraïne, in Afrikaanse landen volgt de ene staatsgreep na de andere. Tegenstanders van regimes worden vermoord. Overal onderling wantrouwen, zelfs vijandschap. Elkaar onterecht beschuldigen van valsheid, onbetrouwbaarheid, zelfs misdrijven. Social media waar leugens, haat, wrok en keiharde standpunten, mensen leiden tot zelfmoord. Zij zijn slachtoffers van al die haatberichten. Politieke tegenstanders kunnen niet meer onderhandelen en zo wordt racisme en vreemdelingenhaat schering en inslag.

Niemand zet zich nog in om de hardheid waar in we leven te verzachten Maar is dat wel zo? Is er echt niemand die wil luisteren naar de wijsheid van Jezus Sirach die in de eerste lezing zegt: ‘Wrok en gramschap zijn iets afschuwelijks, alleen een zondaar blijft ermee lopen.’ En is er ook niemand die luistert naar Jezus die zegt ‘Niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventigmaal zevenmaal moet je iemand vergeven.

Hoe dikwijls? “Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven?” vraagt Petrus aan Jezus. De maatstaf van Jezus is groter dan deze van Petrus: “Nee, zeg ik u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventigmaal zevenmaal.” Mattheus geeft maar één bede van Jezus op het kruis: “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten” (Mt.,27,46). Lucas geeft er twee. De gekruisigde Jezus bad: “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen” (Lc., 23,34). En tot de

rouwmoedige misdadiger zei Jezus: “*Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs*” (Lc., 25,43).

In het spoor van Jezus hebben doorheen de eeuwen velen de moed gehad om hun vijanden te vergeven. Stefanus, de diaken uit de Handelingen, volgt Jezus na: “*Terwijl zij Stefanus stenigden, bad hij en riep hij met luider stem: “Heer, reken hun deze zonde niet aan”* (Hdl. 7,60). Tijdens het assisenproces over de aanslagen in Maalbeek en Zaventem sprak Sébastien Bellin, basketspeler. Hij werd gewond in de Luchthaven bij de tweede bom die er ontplofte. Hij sprak op het einde van zijn getuigenis de beschuldigten aan. "Heren, jullie advocaten hebben geëist dat jullie als mensen worden behandeld. Ik vraag vandaag om ons ook als mensen te behandelen, te luisteren, naar ons te kijken. Ik heb beslist om jullie te vergeven, op die manier maak ik mezelf los van de wreedheden waarvan jullie beschuldigd worden. Ik wil nog meer plaats geven aan de liefde en maak me los van de haat waarvan jullie beschuldigd worden." De beschuldigten leken wel degelijk naar hem te kijken. Het kan pijn doen wanneer de hand die je met de vergeving aanreikt niet wordt aangenomen.

Dit evangelie, vertaald naar vandaag veegt die koning dus de spons over enkele honderden miljarden euro's schuld die zijn dienaar heeft. En daarmee wordt duidelijk dat die koning geen aardse vorst is, maar de Goddelijke Koning van hemel en aarde. En die Goddelijke Koning is grenzeloos vergevingsgezind. Maar als God zo mild en zo liefdevol omgaat met onze tekorten, moeten wij ook mild en liefdevol zijn tegenover mensen die dat niet zijn.

De parabel maakt duidelijk dat God echt niet op de loer ligt om ons en andere mensen te betrappen op, en te straffen voor fouten en tekortkomingen. Maar hij maakt ook duidelijk dat God van ons verlangt dat ook wij vergevingsgezind zijn. Het is dus goed als we met andere ogen kijken naar de wereld om ons heen. Als we niet altijd klaarstaan met oordeel en veroordeling van al de onaangename dingen om ons heen. Als we haat niet beantwoorden met haat, fout niet met minachting en straf, en vijandschap niet met vijandschap. Als we ons niet laten leiden door gramschap en wrok, maar door de liefde die God ons geeft en die Hij ook van ons vraagt.

Lieve mensen, Jezus Sirach heeft honderd procent gelijk wanneer hij zegt dat wrok en gramschap iets afschuwelijks zijn, want ze maken de wereld en de maatschappij onleefbaar. Probeer je je leven maar eens voor te stellen als je je altijd door woede en wrok zou laten leiden: je zou geen gelukkig moment meer kennen, want het enige wat zou tellen is wraak en gramschap. Geen tijd voor liefde, voor vrede, voor vreugde, voor gezellig samenzijn, voor geluk. Alleen maar voor haat, voor woede, voor wraaklust. En dat is echt geen tijd om naar uit te zien, want ons hart verlangt naar liefde en vrede, en ons verstand zegt dat we daar geen schijn van kans voor hebben als we fouten en tekortkomingen van anderen niet kunnen vergeven. Wat zou het goed zijn, wat zou de wereld echt veranderen, als wij en al onze mensen naar een heerlijke wereld van liefde, vrede en vreugde zouden streven. Amen.

Vergeef elkander niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventigmaal zevenmaal.