



5 november 2023 (31^{ste} zondag door het jaar)

Dries Ghesquiere o.p.

Beste broeders en zusters,

Naar kritiek luisteren, naar opbouwende kritiek luisteren kan je, als je die kritiek ter harte neemt, van gedrag veranderen. Soms is het ook wel eens scherpe kritiek waardoor je de band die er was loslaat. In de eerste lezing is de profeet Maleachi aan het woord en hij uit zijn kritiek tegen de geestelijke leiders, de priesters van zijn tijd. Hij begint zijn profetie wel met te zeggen: Ik heb je lief, zegt de Heer. De liefde is de basis, het fundament, waarop zijn verwijt gegrond is. De profeet treedt op in de tijd na de ballingschap, en de tempel in Jeruzalem is dan weer opnieuw opgebouwd, als de plaats van Gods aanwezigheid. Prachtig zou je zeggen.

Maar nu zijn we begin november, geen warme dagen meer, 's morgens niet klaar en 's avonds vroeg donker. Kil, koud en donker: zo is november dikwijls. En zo is dikwijls ook het nieuws. De vreselijke mensonwaardige oorlogen in Oekraïne en de Gazastrook. Maar ook de vele menselijke problemen, aanslagen, onenigheid, wangedrag en machtsmisbruik zijn schering en inslag. Maar wat horen we in de eerste lezing: De profeet Maleachi trekt enkele duizenden jaren geleden fel van leer tegen de priesters die van Gods weg zijn afgeweken. Daarom laat God de Heer een vloek over hen komen, en zal het volk minachtend op hen neerkijken. Maar dat is allemaal niet nieuw, integendeel. Dit jaar hebben we het ook kunnen horen. En dat is heel pijnlijk. En toch het fundament is de Liefde. Ben je een gezagdrager, een geestelijke begeleider, dan nog sta je zelf onder het Woord. Jezus voegt eraan toe: De grootste van u zal uw dienaar zijn.

Een knecht die werkt bij zijn baas heeft het niet zo moeilijk om hem te dienen. Maar ben je als gezagsdrager bereid dienaar te zijn van iemand die normaal gesproken lager staat dan jij? Wat Jezus hier zegt, is bedoeld als een opbouwende kritiek, in de hoop dat ze hun gedrag gaan veranderen. Jezus gaat nog verder en zegt tegen zijn leerlingen en tegen ons: jullie zijn gelijken, broeders en zusters, verbonden met de ene Heer. Ben je bereid om eventueel onder kritiek te staan en je gedrag te veranderen, als dat gevraagd wordt?

Ook in het evangelie horen we hoe Jezus de Schriftgeleerden en de farizeeën keihard aanpakt. Zij zijn meesters in het opleggen van ondraaglijke lasten die ze zelf niet dragen. Zij willen enkel opvallen, overal ereplaatsen krijgen en rabbi, leraar, genoemd worden. Gedraag u niet zoals die schijnheiligen, zegt Hij tegen zijn leerlingen, en dat zegt Hij ook tegen ons.

Gedraag u niet zoals die geestelijken die hun macht en hun positie misgebruiken om gelovigen allerlei geboden en verboden op te leggen waar ze zich zelf niet aan houden. Zijn wij altijd foutloos in ons dagelijks leven, als christen. Zijn we altijd voorbeeldige christenen die helemaal leven naar Jezus' Blijde Boodschap van liefde en vrede?

Beste broeders en zusters, oprechtheid, nederigheid, eerlijkheid, dienstbaarheid. Het zijn wegen die Jezus en Maleachi uitdrukkelijk voorhouden. Het zijn ook wegen die direct aansluiten bij het enige gebod dat Jezus ons voorhoudt, en dat is: Hou van God en hou van je medemens. Dat is de enige basis van ons geloof in Jezus: dat we proberen leven zoals Hij ons heeft voorgeleefd, en zoals onze goddelijke Vader zelf is, en dat is vol liefde. God is liefde. Laten ook wij zo proberen zijn: vol liefde voor God en voor elkaar, in alle oprechtheid en met een gezonde nederigheid, want allen zijn we broers en zussen, en kinderen van één en dezelfde Vader in de hemel.

Ik wil eindigen met de woorden van Paulus: Wij mogen God danken zonder ophouden omdat jullie het woord van God dat jullie hebben gehoord, hebt ontvangen en aanvaard; niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is: het woord van God zelf dat ook werkzaam blijft in ieder van jullie die gelooft. Amen.